

JUBEL- ÅRET

*En ny start i frihet för
individen, familjen och
nationen. Jubelåret ger
grundläggande defini-
tioner på vad frihet är.*

av Kjell Sjöberg



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KAPITEL 1

Frihetskämpar i en frihetsrörelse	4
En kallelse till Frihetskämpar	4
Modellen för Jesu frihetsrörelse hämtad från Jubelåret	4
Redskap för frihet	4
Glädjen att få arbeta för människors befrielse	4
Hoten mot vår Frihet, en skuldsatt människa är inte en fri människa	5
Terrorism och inflation är hot mot vår frihet	5
Friheten hotad utifrån och innifrån	5
Bidragmentaliteten undergräver friheten	6
Infiltrerade församlingar är inte fria	6
Redskapens Frihet - En viktig angelägenhet för Herren	6
Kompromisser vingklipper frihetskämpar	6
Låt inte andra få uttala sig å dina vägnar	7
Gudsrikesvisionärerna	7
Andens vanvettingar	7
Frihet att leva rättfärdigt	8
Vi representerar riket som ska komma	8
Att vara en väktare inom sitt ansvarsområde	8
I en övergångstid	8
Vi kan inte kompromissa	9
Att visa övergångsställena då samhället når bottennivån	9
Planera för en omstart i Frihet och rättfärdighet	9
En gudsrikesvision för varje yrkesområde	10
En gudsrikesvision för sjukvård i Sverige	10

KAPITEL 2

Jubelåret - Guds plan för ett samhälle utan inflation	12
Välfärdssamhället två gissel - Inflation och Terrorism	12
Att vilja få någonting för ingenting	12
Att leva över sina tillgångar	12
Inflation skapar förakt för arbete	12
Inflationens historia - ett gissel genom sekler	13
Har vi ingenting lärt?	13
Att nollställa och börja om från början	14
Den som orskade inflation blev dömd till döden	14

KAPITEL 3

Vad säger Guds ord om pengar	15
Guldet Gud skapade var gott	16
Mynten präglas med avgudabilder	17
Vår förtröstan i relation till pengar	18
Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon	18
Vad tillhör Gud och vad till kejsaren	18
Osäkra värden	18
Fri från penningbegär med full förtröstan på Herren	19
Slagfältets stridslinje gäller kontrollen av pengar	20

KAPITEL 4

En rätt inställning till att använda Mammons goda	21
Den rike mannen	22
Den otrogne förvaltaren	22
Två personer som var skuldsatta hos den rike mannen	22
Att sätta människor fria från skulder	23

KAPITEL 5

Ekonomisk förberedelse i väntan på Jesu tillkommelse ..	24
Hur en av Greklands vise införde Jubelåret	24
Att omfördela samhällets resurser	24
Den kärleksfulla omsorg om varandra	25
Sätt en ära i att arbeta med era händer	25
Gnosjöandan	26
Att inte vara beroende av dem som står utanför	26
Att vara beredd inför en tid av omvälvningar	27

KAPITEL 6

Nationell mönstring till släktgemenskap	28
Familjen - grundsten i landets ekonomi	28
Familjen - plantskola för ledarskap	29
Systemskifte så att äktenskapet gynnas ekonomiskt	29
Sveriges öde i händerna på andligt rika familjer	29
Bördeman - Närmast ansvarige släkting	30
Bördemannen kunde i förväg införa Jubelåret	30
Att väcka till liv bördemannens ansvar	30
Jag tar ansvar för min familj och släkt	31
Bördemannen - den som bär hoppet om släktens framtid	31
Släktmöten	32
Ta initiativ för att samla släkten	33
Släktbönemöten	33

KAPITEL 7

Välsignelsekanal - Välsignade familjer och släkter	34
Inkopplad i välsignelsens bevakningssystem	34
Ett löfte till dem som tar ansvar i släkten	35
Rening från släktens blodsskulder	35
Effektiv vägspärr emot det ondas framfart	36
Att rensa bort släktförbannelse	36
Om du är angelägen att se släkten välsignad	37
Det hus Herren är angelägen att bygga	37
Välsignelsen har ett kanalsystem	38
Din säd ska intaga sina fienders portar	38
Om Herren inte bygger huset	38

KAPITEL 8

Måttstocken över den heliga staden	39
Vi ska pröva allt i samhället efter Guds ord.....	39
Mose fick instruktioner från Gud om samhällsordningen.....	40
En himmelsk prototyp för samhället.....	40
Missionsbefallningen - Gå och gör folken till mina lärjungar.....	40
Kampen om herraväldet över nationerna.....	41
Kristna modeller inom nyckelområden.....	41
Preludier till Riket som ska komma.....	42
Vad har kristna att lära av Sionismen.....	42
Lärdomar från Khomeinis plan för den Islamska revolutionen.....	43
Den första nationen med majoritet av pånyttfödda kristna ...	43
För Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.....	44
Ett rike utan kompromisser.....	45

KAPITEL 9

Sabbatsrytmen i ett lands ekonomi	46
Sjuårsperioder för landets ekonomi.....	46
Jubelåret - både nådens år och en hämndens dag.....	47
Jubelårets inledningsskede - Tre och ett halvt år.....	47

KAPITEL 10

Frihet i ägande utgår från Gud	49
Jubelåret återför allt i en nation till Herren.....	49
Frihet i förhållande till jorden.....	50
Den som äger sin jord kan tänka fritt.....	50
Jordbrukare i Guds rike.....	50
Vem rår om människorna i en nation.....	51
Att räkna och registrera människor som Gud rår om.....	51
Att utropa Frihet för landets alla inbyggare.....	53

KAPITEL 11

Frihet är att inte ha skulder	54
Att förslava genom skuldsättning.....	54
Att vänja sig att alltid leva med skulder.....	55
Ekonomisk erövring genom skuldsättning.....	55
Nåd eller oförsonlighet i ekonomi.....	56
Märkta betalmedel som kan spåras.....	56
Nationers skuldsättning och nationell Frihet.....	56

KAPITEL 12

Att erkänna Israels unika kallelse till världen	58
--	----

OM FÖRFATTAREN



Kjell, Emanuel Sjöberg, född 9 juni 1933 i Engelbrekt i Stockholm, död 2 april 1997 i Bro, var en svensk pastor och författare. Han var son till missionären Tage Sjöberg och bror till pastor Stanley Sjöberg. Han var föreståndare för Järfälla pingstförsamling under åren 1974 till ca 1980.

Kjell Sjöberg var en ledare och pionjär som bröt ny mark på många områden. Han växte upp i en välkänd pastorsfamilj och upplevde tidigt en stark kallelse över sitt liv. Efter tjänst på olika håll i Sverige gav han elva år åt pionjärmission i Pakistan. Där startade han församlingar och bibelskola, och fick se pingströrelsen snabbt växa från 50 till 500 och efter några år till 5.000 medlemmar. Idag är man ca 50.000 medlemmar.

Kjell Sjöberg var också författare och skrev drygt ett tiotal böcker. Hans liv präglades av bön och detta böneengagemang tog honom världen runt på viktiga profetiska böneuppdrag. Han var t ex i Moskva och bad på platsen under KGB:s högkvarter, på Dödens fält i Kambodja och bland urinvånare i Australien och Alaska. Han var också med och banade väg för judarna att få möjlighet att återvända till Israel från f d Sovjetunionen.

Segrarna var många i Kjells liv. Men kampen var minst lika påtaglig. Under hans sista levnadsår brottades han med sjukdom, men reste ändå till 22 länder på böneuppdrag och som talare på konferenser.

Kjell Sjöberg fick vara till oerhörd välsignelse för Guds folk på jorden. Säkert kommer många att inspireras av den överlåtelse till Herren som fanns i hans hjärta.

KAPITEL 1

FRIHETSKÄMPAR I EN FRIHETS RöRELSE

En kallelse till frihetkämpar

Herren kallar oss att vara frihetkämpar och frihetstänkare i en frihetsrörelse som han själv startade då han proklamerade Jubelårets början. Vi är kallade till att vara redskap till befrielse. Per Arne Axelsson sa inför en TV-serie om frikyrkorörelsen: *”Från början var frikyrkorörelsen en frihetsrörelse men den har blivit en fritidsrörelse.”* Vi vill säga farväl till underhållning och pysselgruppstänkande och återgå till att bli förkämpar för individens, familjens och samhällets frihet. Vi tror att Gud är en försvarare för vår frihet genom de fasta värderingar som han har gett oss genom sitt ord. När vi överger fasta värderingar förlorar vi vår frihet, därför att det är så många krafter som kan utnyttja vår gemensamma villrådighet. Det är när vi har fasta värderingar för friheten, som vi kan stå emot dem som vill beröva oss vår frihet.

Modellen för Jesu frihetsrörelse hämtad från Jubelåret

Jag vill ge dig en utmaning att bli en frihetskämpe och delta i den frihetsrörelse som Jesus Kristus startade då han började sin offentliga gärning. Han vittnade om att den helige Andes kraft var över honom för frihetsuppdraget att predika frihet för de fångna, ja att ge de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren. Luk 4:18-19.

Modellen för Jesu frihetsrörelse hämtade han från det han kallade *”ett nådens år från Herren.”*

Det kallas i bibeln för Jubelåret. Vart femtionde år skulle man i Israel utropa frihet i hela landet på den stora Försoningsdagen. Den dagen sattes alla fångar fria. En frihetsrörelse startade i hela landet.

I Jubelårets frihetsdeklaration finns ett heltäckande frihetsprogram för en nationell befrielse. Jesus lade i begynnelsen av sin gärning huvudvikten vid individens frigörelse. Hans huvudsakliga sysselsättning var att bota sluka och driva ut onda andar. En människa förlorar sin handlingsfrihet genom sjukdom och genom att vara under onda makters tryck. Genom under och tecken och genom att Guds kraft uppenbarades sattes människor fria.

Vi vill också fortsätta den formen av befrielse - att bedja för de sjuka för att de ska bli helade och att i Jesu namn driva ut onda andar, där människor förlorat sin frihet, därför att de övermannats av onda andar.

Men frihetsrörelsen måste fortsätta in på alla områden. Alla hot emot individens, familjens och nationens frihet måste bekämpas i den helige Andes kraft. Den helige Ande är en försvarare av friheten. *”Där Herrens Ande är, där är frihet.”* 2 Kor. 3:17.

Redskap för frihet

När tiden för Jubelåret kom så skulle utvalda personer utropa frihet i landet. Jesus var en sådan frihetsutropare. Han kom som Frälsare och Förlossare och Befriare med ett nådens erbjudande till alla förtryckta. Han kommer som konung och Messias med ett hot om hämnd emot alla förtryckare, som inte vill ge de förtryckta frihet. Nu kallar han oss att fortsätta hans gärning och vara befrielsens redskap.



Glädjen att få arbeta för människors befrielse

Under min tid som missionär i Pakistan kunde jag få se grupper av fångar som fördes iväg till domstolen eller till fängelset. De leddes i procession och var fastkedjade vid varandra. Fångarnas händer och fötter var kedjade tillsammans och ytterst i kedjan fanns en polis sammanlänkad med dem. Bredvid gick en annan polis och ledde fångprocession som gick fram på gatan till allmänt beskådande. Jag satt i väntsalen på järnvägsstationen i Gujranwalla. In kommer en sådan fångprocession. Kedjorna skramlade och ett femtontal fångar satte sig på golvet utmed väggen.

Polisbefälet satte sig vid samma bord som jag och lade upp sitt vapen och en pärm med domstolshandlingar. Han börjar prata med mig och jag fick reda på att fångarna hade blivit ertappade med att resa på tåget utan biljett. De hade blivit dömda till böter som de inte kunnat betala och därför skulle de föras till fängelse. Jag visade mig intresserad och fick se på vars och ens handlingar.

Polisen gav mig plötsligt ett erbjudande.
”Du kan få köpa en av fångarna fria.”

På fångarnas namn förstod jag att två av dem var kristna. De hörde polisen ge mig erbjudandet och de väntade att jag skulle hjälpa en av dem till frihet. Men så fick jag se att det också fanns en muhammedanpräst med bland fångarna - en mollwi. Jag sa till polisen att jag ville köpa mollwin fri från fängelset och böterna och han gick och låste upp kedjorna. Det är en härlig känsla att kunna använda sina resurser till att ge människor frihet. Jag fick ett broderligt samtal med muhammedanprästen som visade sin tacksamhet till den kristne missionären.

Vid några tillfällen fick jag köpa tegelbruksarbetare fria från sina skulder. Skulderna gjorde dem i praktiken till slavarbetare. Det gav djup tillfredställelse att få använda resurser för att ge människor frihet. Under flera år arbetade jag bland förtryckta, bland sopare, vandrarfolk och lantarbetare i lerhusbyarna, som gjorde dagsverken hos rika bönder. Soparna räknades till kastlöse och orena. Man fick inte äta tillsammans med dem, man kunde inte dricka vatten ur samma brunn. Soparbarnen som gick i skola fick inte dricka vatten ur samma vattenkran som andra. De bodde i ghetton för sig själva.



Sopare i Pakistan

De som fötts som sopare kunde inte bli annat än sopare. De kunde avancera till att bli sopare på tåget eller på ett statligt departement eller t.o.m. att bli sopare hos en general eller presidenten och det gav ju mera status än att vara sopare på gatorna. Att arbeta för deras frihet var inte lätt. De var apatiska, fattiga, okunniga analfabeter. De hade accepterat förtrycket. Vägen till befrielse för dem var bland annat att starta läskurser, ge dem utbildning så att de kunde fatta vad frihet var. Det går inte att befria människor som är apatiska och har accepterat sitt förtryck.

En frihetsrörelses inledningsskede handlar mycket om att beskriva friheten för människor, så att de ser den som en möjlighet. Förtryckta människor har levt så länge i förtryck, att de accepterat förtrycket som det naturliga. I Pakistan lärde jag mig att i Jesu namn driva ut onda andar. De som gick och tillbad vid gravarna behövde befrielse. De gick till fakirer och pিরer och ”heliga” mäns gravar och där blev de besatta av onda makter. Befrielsejänst är både att befria människor genom att driva ut onda andar och att sätta fattiga fria från ekonomiskt förtryck och diktaturer.

Hoten mot vår frihet

En skuldsatt människa är inte en fri människa

Jag såg min missionärsuppgift som en befrielsejänst. Här hemma i Sverige fortsätter den på andra områden. Många svenska dignar under skuldsättning. En skuldsatt människa är inte en fri människa enligt bibelns definition på frihet. Det behövs en befrielse i Sverige för att sätta människor fria från skulder.

Terrorism och inflation är hot mot vår frihet

Avsikten med våld och terrorism är att skapa fruktande och undergivna människor. När våldet ges utrymme i samhället genom våldet i TV-underhållning, genom videovåldet, serietidningsvåldet och dess fortsättning i form av meningslös misshandel och terroristaktioner, så går vår frihet förlorad. När ett lands myndigheter inte kan skydda sina medborgare från våldet på gator, inbrottstjuvar, terroristgrupper, då kan de inte längre uppehålla friheten i ett fritt land. Fasta värden är ett skydd för friheten. När de fasta värdena undergrävs och urholkas så fräts vår frihet sönder.

Friheten hotad utifrån och innifrån

Vår frihet är under hot från stormakterna, Sovjets ubåtar gör intrång runt vårt lands gränser. När de tar sig större friheter så minskar vår frihet. Vår frihet är hotad från kapitalismen, de stora bankerna och kreditinstituten från USA som översvämmar vårt land med krediterbjudanden. Vår frihet är hotad av knark och droger som förs över vårt lands gränser. Friheten hotas av den ockulta invasionen.

New Age syftar till att få den politiska makten i en nation och få makten med sitt ockulta nätverk. Friheten är hotad av byråkratin och kontrollsamhället som gör intrång på privatlivets områden. När organisationer växer sig större och större så minskar individens inflytande. Sverige är de stora organisationernas land, något vi fått på den individuella frihetens bekostnad.

När valfriheten minskar så minskar friheten. När båda föräldrarna tvingas ut på arbetsmarknaden därför att de inte kan leva på en lön, då har barnfamiljerna förlorat sin frihet.

Bidragmentaliteten undergräver friheten

Att vara bidragstagare är ett annat sätt att förlora sin personliga frihet. Jag är inte emot sjukpensioner och ålderspensioner, men när friska och arbetsföra blir bidragsjägare och utnyttjar alla tänkbara vägar att leva på bidrag, då är friheten i fara därför att det passivicerar människor. Församlingar som tar emot alla former av bidrag, avsäger sig möjligheten att vara en profettröst.

Infiltrerade församlingar är inte fria

Att befria församlingar från infiltration är en annan del av befrielsetjänsten. I Sovjet är församlingarna infiltrerade av angivare och regimens anhängare, som spionerar på de kristnas frihet innifrån.

I Sverige är församlingarna infiltrerade av hemliga ordnar, frimurare, tempelriddare, korsriddare och Odd Fellow.

Det är vanligt att styrelser och föreningars ledare är infiltrerade av de hemliga ordnarna. Om församlingarna ska vara en frihetsrörelse så får de inte tillåta infiltration i sin ledning.

Redskapens frihet

- en viktig angelägenhet för Herren

Profetiskt budskap på Go-festivalen 1986 på Restenäs, Ljungskile;

”Nu är ni i expensionsfasen i det som jag gör för att föra folk och nationer in under mitt herravälde. Redskapens frihet är en viktig angelägenhet på mitt hjärta. Sätt dem fria från all dominans av dominerande organisationer och dominerande personligheter och vanebildande mönster. De är dominerade, kontrollerade, manipulerade och märkta av en dödskultur. Jag skapar ett nytt utgångsläge av frihet för denna generation. De ska så springa sista finalsträckan och farten ska öka. De ska gå i mål som övervinnare. Jag upprättar min direktkontakt med dem. Genom dem ska min härlighet spridas över jorden.”

Kompromisser vingklipper frihetskämpar

Den som är kallad att vara en frihetskämpe måste kämpa en kamp för sin personliga frihet och vaka över att inte själv bli låst i överenskommelser och kompromisser som stänger kallelsevägen. Den religiösa världen är fylld med fällor, snaror och faror att förlora friheten.

Då jag var missionär i Pakistan och kom till staden Rawalpindi, där det fanns en liten grupp pingstvännar på ett tjugotal medlemmar, så ställde ledaren som ett villkor att jag inte skulle ha något att göra med soparkastens folk. De pingstvännar jag kom till räknades för att vara litet finare. En var flygmekaniker och inte lite högfärdig för sitt jobb. Han kunde inte äta tillsammans med sopare. Han kunde inte gå till deras hem. Det var förnedrande för hans sociala status.

Han var i början min tolk och en ledare i pingstgruppen. ”Du får välja mellan oss och soparna”, sa han till slut till mig. Hade jag bundit mig vid deras villkor så hade församlingen aldrig vuxit. Församlingen hade aldrig blivit en frihetsrörelse för de fattiga. Jag valde att stå tillsammans med soparna i slumkvarteret. Därifrån växte församlingen och fick sin framtid. I Rawalpindi-området finns idag (1986) ca 500 pingstvännar i fyra församlingar. Många fattiga soparfamiljer har fått en framtid och kunnat tagit sig ut ur den onda cirkeln. Deras barn har välbetalda arbeten i oljeländerna och deras levnadsstandars har höjts.

Redskapens frihet är av största angelägenhet för Herren. Alla dessa krav att inte få umgås med vissa obekväma personer och grupper, att hålla tyst, låta bli att nämna saker eller personer för fridens skull, det gör oss menlösa och försiktiga.

Om man alltid ska gå och vara försiktig, så kan man inte vara sant mänsklig och man kan absolut inte vara en frihetskämpe.



Natan Sharansky

Det berättas att då Natan Sharansky skulle lämna sina KGB-vakter så gav KGB-folket Natan de sista instruktionerna. ”Gå rakt över bron till vakterna på andra sidan bron”. Eftersom KGB sa att han skulle gå rakt över bron, gick Natan Sharansky i zig-zag över bron. Han hade aldrig lytt och underordnat sig KGB under de elva år han suttit i fångläger och han ville inte göra det som avsked heller.

På detta sätt bevarade han sin personlighet i frihet även om han satt i fängelse. Låt inte de religiösa få överföra sina hämningar och låsningar på dig. Bevara dig fri från alla överenskommelser och kompromisser som berövar dig din handlingsfrihet.

Låt inte andra få uttala sig å dina vägnar

Om du är med i en organisation eller ett samfund, så kan det hända att ledarna uttalar sig på ett sätt som går tvärs emot din övertygelse. Personer som är emot fri abort, kan vara medlem i kyrkor som i remissvar gett sitt medgivande till detta. Du är emot att sambo ska jämföras med äktenskap, men ditt samfund kan ha gjort uttalanden som har gett fritt fram för sambo som äktenskap. Du är emot homosexuella äktenskap men du kan tillhöra sammanhang där man gett sitt medgivande till detta.

Om du är tyst så blir du delaktig i de kompromisser som ditt samfund eller din organisation gått med på. Då har du förlorat din frihet. Kristna måste i större utsträckning bevaka vad deras ledare uttalar sig om å deras vägnar. Är man tyst så är man delaktig i den kollektiva skulden. Till slut måste det bli ett Exodus för att man inte ska bli delaktig i sin organisations synder.

Gudsrikesvisionärerna

Profeterna hade Jubelåret som en grund för sina visioner om det messianska riket.

”Och var och en ska sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd, och ingen ska förskräcka honom, ty så har Herrens mun talat.” Mika 4:4.



Vid Jubelårets frihetsutropande ska var och en återvända till sin släktegendom. Jordlösa får plötsligt återigen äga jord och de som var skuldsatta får smaka friheten att vara skuldfria och boende på den jord som de själva äger.

Fridsriket börjar med en jordfördelning.

Därför stämmer Mikas framtidsvision att var och en ska sitta under sitt eget vinträd. Profeterna hade ofta ett domsbudskap till folket och förebådade svåra tider, men en sann profet bar också hoppets vision för sitt folk. Även Jesaja hämtade hoppets visioner från texten i lagen om Jubelåret.

”Och de skall bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser, de skall återställa de förödda städerna, de platser, som hava legat öde släkte efter släkte. Jes. 61:4.

I samma kapitel är nådens år omnämnt - ett namn på Jubelåret. Profeterna byggde sina framtidsvisioner på Guds ord. Vi har rätt att drömma om Guds rike, det rike som inte ska skaka. Det är de heliga som till slut ska få riket, även om det kommer att gå genom många kriser.

”När Herren lät Sions fångar komma åter, då var det som om vi drömde.” Ps.126:1.

Det var i fångenskapen i Babel som Israels folk började drömma om frihet och återvändande till sitt eget land. Det var under diasporan, när judarna levde i ghetton och förvägrades medborgarskap och förtroende i de nationer där de levde.

Det var då som de började drömma om att få ett hemland. 150 år innan den första Sionistkongressen i Basel 1897, fanns det drömmare bland judarna som genom sina visioner banade vägen för Sioniströrelsen. Det hade aldrig blivit någon judisk nation utan dessa drömmare.

Någon kallade dem för ”andens vanvettingar.”

Andens vanvettingar

Det var *”The Madmen of the Spirit”* som fortfarande var hela i sin ande, naturbarn som gjorde önskningsar och begär kunniga med mäktig stämma.

Han talade å Guds vägnar, hans ord var fyllda av kraft, av liv i överflöd och de sprakade med gnistor av eld. Så skildrar en författare dessa andens män, som höll Sionismens visioner vid liv genom mörka århundraden. Ibland tycktes de tystas ned.

Samma författare säger:

”Det har hänt något tragiskt med vanvettingen. Han har inte längre fast mark under fötterna. Han har tappat tron på både livet och människorna. Han har förlorat den övertygelse som hans fäder hade. Allt han säger är byggt på tvivel. Han har bara kvar ett kanske.”

Sionisternas drömmare grundade sina visioner på samma bibelord som vi idag använder då vi drömmar om Guds rikes upprättande på jorden.

Det var Andens vanvettingar som banade väg för Sionismen och det är gudsrikesvisionärerna som kommer att bana vägen för Guds rikes kommande. Även om det är byråkrater, maktmänniskor och massmedia som styr idag, så påverkas människorna på lång sikt av visioner. Visionerna som vi bär, måste vara förankrade i Guds ord, för att många ska kunna känna igen dem och för att de på så sätt ska bli många egendom.

Jesus knöt an till Jesajas vision om Jubelåret och använde jubelårstexten för att ge sin frihetsproklamation i synagogan i Nasaret.



När Jesus kommer som Kung över jorden och börjar sin regering i Jerusalem, kommer han att grunda sin regeringsdeklaration och sitt ekonomiska program på visionen om Jubelåret.

Frihet att leva rättfärdigt

”Ty ogudaktighetens spira ska icke förbliva över de rättfärdigas arvedel på det att de rättfärdiga ej må uträcka sina händer till orättfärdighet.” Ps.125:3.

Guds ord lovar att ogudaktiga inte alltid ska regera över oss. Herren vill lyfta av det oket från oss. Om de ogudaktigas regim förblir över oss, så tvingas vi att göra det som ser olagligt ut i en ogudaktig regims ögon. Därför kom Daniel att få stå som en brottsling när han bröt med böneförbudet.

En gudlös socialstyrelse ser en läkare som beder för sina patienter som en brottsling. I en rättfärdig regim blir inte abortvägrande personal utsatta för förtryck och yrkesförbud så som de blir under en ogudaktig regim. Herren sa genom profeten Haggai;

”Jag ska komma himmelen och jorden att bäva, jag ska omstörta konungatroner och göra hedningars makt till intet, jag ska omstörta vagnarna med deras kämpar, och hästarna ska, stupa med sina ryttare. Den ena ska falla för den andres svärd. På den tiden, säger Herren Sebaot, ska jag taga dig min tjänare Serubbabel säger Herren, och ska akta dig såsom min signetring, ty dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot.” Hagg. 2:23-24.

Herren vill omstörta ett ogudaktigt Sverige och ge det en ny regim. Därför väntar vi att Jesus Kristus ska komma till jorden och upprätta sitt rike.

Vi representerar riket som ska komma

Vi representerar ett rike och en regering som ska komma. Vi erkänner Jesus Kristus som konungarnas Konung. Han är huvudet för regeringarnas Överregering.

Han ska bli konung över hela jorden och vi erkänner Jesu regeringsanpråk över Sverige.

”Hans kraft ska inte tyna bort eller brytas intill dess att han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar efter hans lag.” Jes. 42:4.

Vi vill arbeta för att vårt land ska komma i harmoni med det rike som Kristus ska upprätta.

Han har gjort oss till ett konungadöme. Hans avsikt är att hans församling ska regera med honom.

Herren förväntar sig att vi ska gå in i ett större ansvar än vad vi hitintills fattat.

Att vara en väktare inom sitt ansvarsområde

Välj ut ett ansvarsområde och bli inom det området en Herrens väktare, som slår larm till dina medkristna inför ockulta, manipulerande och laglösa tendenser, som kan vara intrång i friheten. Ditt ansvarsområde kan vara något som berör ditt yrke. Herren har satt kristna på viktiga observationsposter i samhället och om alla var andligt vaksamma, så skulle inte fienden kunna komma in osedd genom någon obebakad spricka i muren.



Inom det ansvarsområdet ska vi söka Guds rikets svar och principer som kan tillämpas inom vårt yrkesområde eller inom vår kultursektor. De områden där vi frimodigt ska kunna uttala oss, är där Kristus och Hans ord har någonting att säga. Vi räknar med att Kristus och Hans ord har mer att säga än vad vi hitintills har upptäckt. Därför är vårt arbete ett pionjärarbete. Gudsrikets normer och principer har inte blivit tillämpade på samhällslivet och yrkeslivet, så praktiskt som det skulle kunna tillämpas.

Men vi ska också lära oss av kristna som tidigare har brottats med frågeställningar som är aktuella idag.

I en övergångstid

Vi representerar det rike som ska komma, vi är placerade i en övergångstid och vår uppgift är att lotsa vårt land och vårt folk in i det rike som ska komma. Därför söker vi gudsrikeslösningar som tillhör Jesu politik, då han kommer i sitt rike.

Om vi idag uppfattar hans regeringsnormer, så ska det vi kommer fram till kunna tillämpas i hans rike. Det som inte stämmer med hans rike, kommer att liksom allt annat att förstöras och glömmas. Endast det som stämmer med hans vilja kommer att bestå.

Vi kan inte kompromissa

Vårt gudsrikesarbete skiljer sig från vanligt politiskt arbete, genom att vi inte kan kompromissa om det som vi upptäcker i Guds ord och som är Guds rikes principer. Vi tror på det så starkt att vi kan invänta den tid då det kan förverkligas. Vi tror att det sannolikt osannolika kan inträffa, det som inga väljarbarometrar och framtidsprognoser kunnat förutsäga. Att Jesus ska komma tillbaka blir en sådan unik händelse i världshistorien, så att det kommer att spränga alla prognoser och förutfattade meningar.

Den helige Ande vill genom oss komma med överraskningsmomenten i den yttersta tidens samhälle; *Men den Högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet.* Dan. 7:18.

De heliga ska ta över. Vi vet inte själva hur det ska gå till, men vi vill steg för steg följa Herren på den väg som leder dit.

Att visa övergångsställena då samhället når bottennivån

Som kristna ska vi underordna oss myndigheter, regeringar och överhet som har sin auktoritet från Gud genom, att de upprätthåller lagar givna av Gud. Vi ska inte underordna oss antikristliga myndigheter. Det kommer avgörande skiljevägar där vi säger att nu kan vi inte vara med längre.



Så som Sadrak, Mesak och Abednego kom fram till sådana skiljelinjer, så kan också vi få vara beredda till olydnadshandlingar där vi har allt att vinna eller förlora. De riskerade sina liv på att inte kompromissa men de vann respekt. Ett av våra uppdrag är att bevaka att inte vårt samhälle överskrider antikristliga gränslinjer och passerar bottennivån, då Gud tar sin hand ifrån det.



Ett exempel på en sådan gränslinje var det som skedde i Sodom då Gud befälde Lot och hans familj att lämna, därför att änglar inte kunde vistas i Sodom utan att homosexuella gjorde våldtäktsförsök. Om det svenska samhället skulle tillåta homosexuella äktenskap i sin lagstiftning då passerar man samhällets bottennivå. Vårt uppdrag är i första hand att varna, men i andra hand att dra upp övergångsställena för uttåg, för sådana som för sitt samvete inte kan underordna sig ett sådant samhälle.

Planera för en omstart i frihet och rättfärdighet

Men den Högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet. Dan. 7:18.

De heliga ska ta över. Jubelåret innebär en omstart i frihet och rättfärdighet, då ett folk underordnar sig Herren. Vi behöver bli mentalt förberedda på ett sådant skeende och börja tänka i igenom de radikala förändringar som skulle uppstå om Guds folk tog över. En sådan situation kan uppstå på olika sätt.

Den uppstår den dag då Jesus kommer tillbaka. Men den skulle också kunna uppstå på en ort om majoriteten skulle bli hängivna Jesu lärjungar. Plötsligt kan också tider av kaos och oordning komma över ett folk, då inga myndigheter förmår att fungera. Är Guds folk beredda på en sådan situation? Om delar av vårt land skulle bli ockuperade medan andra områden inte blir ockuperade. Vilka initiativ skulle Guds folk ta om vi stod utan det ledarskap i samhället som vi varit vana att ha?

Ja, vad har gudsrikesfolket för tankar om den frihet som vi fått i frikommunerna, där det finns utrymme för otraditionella lösningar?

Hitintills kanske vi mest har tänkt i banor av att lappa det trasiga, gamla samhället och göra det bästa av en dålig situation.

Men tänk om vi plötsligt hade ett helt nytt utgångsläge för en reformation, för att göra en nystart av det slag som Gud gav Israel chansen att göra vart femtionde år då Jubelåret kom. Om vi plötsligt fick möjligheten att bygga våra liv, våra familjer, skolor och arbetsplatser och bostadsområden efter Guds ord. Att vi skulle avskaffa den fria aborten är väl helt säkert. Det skulle bli slut med videovåldet. Kristendomsundervisningen skulle komma tillbaka till skolorna. Samhället skulle återfå tio Guds bud som grundläggande norm och medborgarna skulle omskolas från laglöshetens och normlöshetens propaganda, till att förstå att det ligger ett skydd för den enskilde och samhället, då tio Guds bud respekteras och åtlöds.

Men sedan - hur skulle du vilja att Guds rike skulle gestalta sig på ditt jordbruk, på din vårdavdelning, i ditt yrke? Tänk dig in i rollen som den som börjar om från början och bygger något helt nytt. Vi ska vara förberedda att regera med Kristus, vare sig det händer i våra vanliga dödliga kroppar eller i våra uppståndelsekroppar. Som ett led i förberedelsen för det som komma ska, behöver vi både gudsrikesvisionerna och gudsrikesstrategierna.

En gudsrikesvision för varje yrkesområde

Därför att Socialstyrelsen under flera år arbetade för att fälla överläkaren Magne Smith från Östersund för tjänstefel, därför att han hade bett till Gud tillsammans med patienter, så har det gett kristna frimodighet att börja drömma om den frihet som skulle vara möjlig i svensk sjukvård den dag när kristen sjukvårdspersonal frimodigt ber tillsammans med patienter.



På Oral Roberts sjukhus i USA är förebedjaren med när läkaren går rond. Varje patient på det kristna sjukhuset har en förebedjare och kan kalla på sin sjuksköterska eller sin förebedjare efter behov. Det är antikristliga myndigheter som driver fram visionerna om gudsriket.

Den ockulta teosofiska rörelsen antroposoferna, har byggt ett sjukhus i Järna, något som ingår i deras parallellsamhälle, där de i Järna har ett fyrtiotal företag, skolor och alternativa jordbruk. Detta ger oss frihet att arbeta för att det ska bli kristna sjukhus och läkarcentraler.

Regering och skolöverstyrelsen och lokala myndigheter gynnar Walldorfsskolor, men motarbetar och gör det svårt för kristna skolor. När myndigheter inte längre är neutrala utan gynnar ockulta rörelser på kristnas bekostnad, då ger det oss en frihet att bära visionen om ett kristet samhälle. När vi ser de ockulta rörelserna tränga in i ideologier som påverkar affärliv och statliga verk, då ger det oss stor frimodighet att på varje område söka kristna alternativ.

New-Age-rörelsens nätverk arbetar för att föra ut sitt budskap via olika yrkesgrupper i samhället. Detta gav oss anledning att i konferensen i Örebro 1984, *"Guds Rike eller Storebror,"* att uppmana olika yrkesgrupper att söka gudsrikeslivet inom sina olika yrkesområden. Vi sa att vi behöver skapa nya strukturer för vårt arbetsliv, där vår tillhörighet till Guds rike bättre kan uttryckas. Det var då som idén om den kristna handelskammaren lanserades. Då föddes idén om *"Jordbruk i Guds Rike,"* som har gjort att kristna jordbrukare regelbundet möts och förstärker visionen om kristna jordbruk. Därför att hedniska och ockulta rörelser på alla yrkesområden och samhällssektorer, söker utbreda sitt inflytande, så är det nödvändigt att kristna söker det alternativa kristna samhället. Hur ska en kristen bank fungera i Guds rike? Vad säger Guds ord om pengar och utlåning?

I USA har en kristen affärsman startat en kristen bank, som har kristen själavård till bankkunderna som en viktig del i sin service. Hur ska ett kristet försäkringsbolag fungera? Det finns de som går och bär visioner för ett kristet försäkringsbolag kopplat till själavård. Försäkringsmannen idag anar redan vilka personer som kommer att bli olycksdrabbade. Om han samtidigt kunde utöva själavård när han skrev försäkring så skulle han kunna minska olycksfallsriskerna. Det behövs ett kristet universitet i Europa, något som Loren Cunningham i UMU arbetar med.

En gudsrikesvision för sjukvård i Sverige

Efter gudsrikeskonferensen i Örebro då vi uppmanade kristna att söka en gudsrikesvision för sitt yrkesområde, så skrev Tomas Angebjörn, läkare i Örnsköldsvik, ner en vision för kristen sjukvård.



Tomas Angebjörn

Du kan få gå och bära en liknande gudsrikesvision för ditt yrke. Så här skriver Tomas Angebjörn; ”Eftersom uppdraget att bota de sjuka gavs till Jesu lärjungar, har all sjukvård nu övertagits av den kristna församlingen. Sjukhus och vårdcentraler är också bönecentra med plats för många bedjare i kontinuerlig bönevakt.

Speciella lovsångsteam upphöjer och lovprisar Herren och avlöser varandra i lovsångstjänst dygnet runt. Utanför sjukhusentren lämnas amuletter, stjärntecken, magnetarmband och alla andra ockulta föremål i en skräpkorg före inträdet. Dörrvakten har andebedömningens gåva och verkar i befrielsejänst. Demoner och ockult besmittelse stoppas effektivt. Alla hinder för ett helande måste röjas ur vägen.

I receptionen sker ingen betalning ”allt är redan betalt,” meddelas patienten med hänvisning till Jesu försoning. Varje patient möter sin personliga förebedjare som sedan finns med under hela sjukhusvistelsen. Patienten får ett formulär med Jesu fråga till den sjuke. ”Tror du att jag kan göra dig frisk?” Blir svaret ”ja,” går personen direkt till sin avdelning, blir svaret nej, slussas han eller hon över till en annan sektion, där det predikas ett fullödigt evangelium för att få tro för sitt helande.

Den bästa medicinska tekniken utövas jämsides med förbön och andliga gåvor. När en röntgenundersökning ger otillräcklig information, kan uppenbarelsekunskap ligga till grund för ett kirurgiskt ingrepp i den helige Andes smörjelse. Inom ”primärvården” finns djärva team som ger sig ut i byar och städer för att uppspåra och utrota sjukdomar av alla slag och så ”göra djävulens gärningar om intet.” 1 Joh. 3:8



KAPITEL 2

JUBELÅRET - GUDS PLAN FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN INFLATION

I Guds ord finns instruktioner för ett inflationsskyddat samhälle. Har du någon gång hört talas om ett folks lagar, där lagen övervakar att priserna på fastigheter och jordbruk ska gå ner i stället för att gå upp. Det är vad Gud försåg sitt egendomsfolk med. Det kan bara hända i en teokrati när Gud får styra prissättningen. Om vi frågar Herren, så har han något att säga om prissättning. I lagen om Jubelåret finns instruktioner om hur priset sätts i relation till hur långt det är kvar till Jubelåret;

”Om ni alltså säljer något till er nästa eller köper något av honom, ska ni inte göra varandra orätt.

Efter antalet år från Jubelåret ska du betala din nästa och efter antalet årsgrödor ska han få betalning av dig. Ju fler åren är, desto högre pris ska du betala, och ju färre de är, desto lägre pris ska du betala.”
3 Mos. 25:14-16.

Marken var Herrens och folket hade bruksrätten till sin arvedel. Den kunde säljas, men inte för mer än femtio år, sedan återgick den till den släkt som hade arvslotten. Genom Jubelåret så gick priserna ner allt eftersom tiden gick, i motsats till vår tid där priserna går upp. Om en tomt kostade 100.000 när det var 50 år till nästa jubelår, så kostade den bara 10.000 när det var fem år kvar till Jubelåret och 2.000 då endast ett år var kvar. Hela Jubelårets tanke bygger på att det finns fasta värden i ett samhälle.

Samhällets två gissel - Inflation och Terrorism

Inflation är ett moraliskt ont, ett ont lika typiskt för vår tid som terrorism. Inflation och terrorism är den demokratiska livsstilens frukter i lika hög grad, säger Anthony Burgess. Likaväl som vi måste acceptera ett visst mått av gatuvåld, Röda Brigaderna, PLO med kulsprutor och handgranater och IRA med tidsinställda bomber, så lever vi i ett samhälle där man menar att vi måste acceptera en inflation på 8% om året, eller var smärtgränsen nu går.

Men när Jesus blir konung kommer hans regim att kännetecknas av fasta värden, det gäller både moraliska värden och penning- och fastighetsvärden. Till laglöshet och moralisk upplösning hör att alla fasta värden i samhället är i upplösning.

James Ferris säger; *”Inflation är ett missbruk jämställt med narkotikamissbruk och inflationsmänniskor ska behandlas på samma sätt som man behandlar narkomaner för att bota dem.”*

Missbruket ligger på två områden;

Att vilja få någonting för ingenting

Ett behov väcks hos människan genom t.ex. reklam, gruppsyck och genom hennes önskningar och begärelser. Ett behov är väckt som det inte finns pengar till. Men det går att låna. Banker och kreditinstitut erbjuder lättvindiga krediter. Man lånar till bil, sommarstuga, husvagn och utlandssemester. Man vill få någonting för ingenting. Till slut fungerar också staten på samma sätt. Man finansierar välfärdsreformer med lånade pengar.

Att leva över sina tillgångar

Den andra delen av missbruket är att leva över sina tillgångar. Man accepterar att ständigt leva med skulder. Det är en sak att sikta på att bli skuldfri och att arbeta för att kunna betala av på sina skulder. Men om samhället har satt i system, att det genom ränteavdrag lönar sig att ha skulder, då accepteras till slut en livsstil, där alla alltid kommer att ha skulder, skulder som man aldrig gör sig av med, förrän det blir ett nytt skattesystem.

Inflation skapar förakt för arbete

Missbruket att vilja få någonting för ingenting skapar ett förakt för det idoga, tränga arbetet, hantverket, det som vi gör med våra händer. Inflationen undergräver respekten för arbetet därför att arbetarnas lön äts upp medan han arbetar av inflationen. Det blir spekulanternas marknad. De snabba klippens män får sina tillfällen och blir dagens hjältar.

De som tjänar på inflationen är de som i första ledet har hand om pengarna. När arbetet har förlorat sitt rätta värde sätter människan hoppet till spelvinster. Med lite tur kan man få miljonvinsten.

Alla former av spel uppmuntras och även staten utnyttjar speldjävulen för att få inkomster. Eftersom det inte går att bygga framtiden genom pengar tjänade genom idogt arbete, så söker människor de onaturliga vägarna. Skatteplanering är en sådan onaturlig och orättvis utväg. Det gynnar smitarna, de listiga, de smarta och de som lärt sig systemet och dem som har råd att anlita experterna. När staten genom att tillåta ett inflationssystem, tagit ifrån medborgarna den fulla möjligheten att förbättra sin framtid på naturliga vägar genom arbete, så drar staten fördel av denna situation och börjar försörja medborgarna med bidrag. Folket blir understödstagare.

Det rövar från dem kreativitet och frihet, och gör dem passiva och förslöade. De som är experter på att ta ut alla tänkbara bidrag, blir aldrig befrielsens redskap för sitt folk. När människor berövas möjligheten att tjäna pengar på rationella vägar, så lösgörs de också från moraliska tillvägagångssätt.

När inte turen står på ens sida, väljer man till slut våld, förfalskning, svarta pengar och andra kriminella vägar. Det är inflationssamhället som föder våld och terrorism. Man tar till olagliga vägar för sin försörjning, man tar saken i egna händer, man rövar och plundrar varandra.

Detta slutar i förintelsen av själva den sociala ordningen och bereder vägen för byråkrati, övervakning och diktatur. Diktatorn kommer för att plundra alla å allas vägnar, under täckmanteln av att vara allas räddare. Inflationen plundrar alla värden som finns och fortsätter till dess att det inte finns något värdefullt kvar. När alla låntagarna blivit utplundrade, slutar spelet och samhället kollapsar. Lenin sa att det bästa sättet att förstöra det kapitalistiska systemet är att förstöra dess valuta.

John Maynard Keynes sa;

”Det finns inget lömskare och inget säkrare sätt att sabotera den existerande samhällsordningen än att fördärva dess valuta. Finessen med detta hela är att man kan samordna ekonomins alla hemliga lagar med förstörelsens krafter på ett sätt som bara en människa på hundra kan upptäcka.”

Inflationens historia - ett gissel genom sekler

Att pengarna vi tjänar blir mindre värda genom att prisen höjs är inget nytt fenomen. Redan de gamla romarna led av inflationens gissel och gjorde drastiska försök att hedja den genom strikt priskontroll. Den första stora kända inflationen drabbade romarriket på 200-talet e. Kr. Orsaken var att statens kostnader, inte minst för att militärt kontrollera det enorma område som Rom härskade över, bara växte och växte. Pengarna räckte helt enkelt inte till för statens behov. Lösningen blev den till synes enklast tänkbara - att tillverka mera pengar, men pengar av ett sämre slag än tidigare. Guld och silvermynten, som ursprungligen helt och hållet bestått av ädelmetall, innehöll mot slutet av 200-talet bara några enstaka procent. På liknande sätt försämrades koppar- och bronsmynten. Pengarna blev bokstavligen mindre värda, samtidigt som penningmängden ökade. Följden blev en häftig prisstegring, som drabbade alla delar av romarriket, men allra värst i Egypten. Samhället återgick delvis till naturahushållning och byteshandel, eftersom alla ville undvika att få ersättning i pengar.

Skatter kunde betalas i spannmål och statens anställda, soldater och ämbetsmän fick delar av sin lön i form av varor. Precis som under senare tider fick inflationen svåra sociala följder. Medelklassen drabbades hårdast och utplånades delvis. Klyftan mellan rika och fattiga växte med oroligheter som följd. Staten gjorde flera försök att gripa in och hejda utvecklingen.



Diocletianus

En metod som prövades var priskontroll. En prislags utfärdad år 301 av Diocletianus finns bevarad. Maximipriser för uppemot 1000 olika varor och tjänster hade fastställts och hamstrare hotades med dödsstraff, likaså de som köpte och sålde för dyrt. För på längre sikt ledde inflationen till att statens inflytande över ekonomin ökade kraftigt. Produktion, arbetsmarknad och konsumtion kontrollerades och styrdes. Byråkratin växte och tog formen av en polisstat.

Har vi ingenting lärt?

Forskarna är överens om att inflationen och dess följder var en av orsakerna till romarrikets sönderfall på 400-talet. Några lärdomar av vad som skett i romarriket tycks dock inte senare århundradens stadsöverhuvuden ha dragit. Myntförsämringar av samma slag förblev en vanlig metod att klara statens finanser, inte sällan med stora prisstegringar som följd. Också i Sverige tillämpades denna metod, bland annat av Gustav Wasa och hans söner.

Att manipulationerna med de svenska mynten ledde till prisstegringar belyses genom en skildring i Stockholms stads tänkebok - stadens årskrönika - för åren 1592 och 1593. Där heter det;

”Thet är ock märkiendes, att ved thenne tiden kunne man för penningar intet bekomma till köpes, förty ingen vilde tage penningar, medan myntet var fast, ringe och svagt, utan man måste giva en mark för så mycket fisk som man för tu eller trenne år sedan, kunne köpa för en öre eller mindre.”

Detta skulle innebära att priset på fisk på ett par år hade ökat inte mindre än åtta gånger. Lärdomarna vi kan dra av historien är att inflationen är ett hot mot den enskilda individens frihet, att den ökar statens makt och kontroll och att den till slut orsakar samhällets sönderfall och upplösning. Mitt i det 20-århundradets alla framsteg upprepar vi ändå Romarrikets misstag.

Att nollställa och börja om från början

Gud ger både den enskilde individen och samhället som helhet en möjlighet att få börja om från början. Han låter nåd gå före rätt. Han löser inflationen också genom att ge nåd. Var femtionde år skulle man nollställa ekonomin och börja om från början. Låta en utjämning ske mellan fattiga och rika och fördela alla tillgångarna i ett folk mellan familjerna. Denna medicin har man inte velat ta. Man har inte haft tro för det. Därför kommer man att få lida under inflationen, ända till den dagen när det finns tillräckligt många som är villiga att byta ekonomiskt system och börja lyda Herren i ett folks ekonomi.

Om inte människor frivilligt går in i det som Gud planerar för världens fred, välstånd och rättvisa, så kommer Herren själv att nollställa ekonomin för alla. Det går mot den punkten när alla gör konkurs på samma gång. Det blir Guds möjlighet att få börja om från början med oss;

”Se Herren ödelägger jorden och föröder den, han omvälver den, vad därpå är och dess inbyggare.

Och det går prästen såsom folket, husbonden såsom tjänaren, husfrun såsom tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långgivaren, gäldenären som borgenären. Jorden bliver i grund ödelagd och i grund utplundrad, ty Herren har talat detta ord.”

Jes. 24:1-3.

Jesaja såg det ekonomiska kretsloppet, han såg att miljö och ekonomi hör samman och att förstöring och utplundring drabbar hela det ekonomiska kretsloppet. Detta sker därför att;

”jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare, de hava överträtt lagarna, de hava förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet.” Jes. 24:5.

En ny början måste föra folket tillbaka till Guds ord och till lydnad för Guds lagar för samhället.

Jubelåret är inte bara ett hopp för framtiden som verkställs då Jesus kommer tillbaka. Det är en arbetsmodell för Guds rike här och nu. Det fanns en möjlighet att individen gick in i Jubelåret innan majoriteten och innan Jubelårets datum hade kommit för alla. Detta kunde ske när det fanns en bördeman, en ansvarig släkting som hjälpte sina släktingar att komma in i friheten. Vi är frihetens försvarare. Den som ska försvara friheten måste bekämpa inflationen, både individuellt och nationellt. Det är en viktig del av frihetskampen. Att kämpa för att fasta värden kommer tillbaka.

Den som orsakade inflation blev dömd till döden

Den tyske baronen Görtz hjälpte på 1700-talet kung Karl den XII att få fram medel för att kunna fortsätta sina krig genom att öka penningmängden i Sverige. I stället för att försämra metallinnehållet i mynten skapade han pengar av ett modernare slag, där värdet inte ligger i det material som pengarna är framställda av, utan i statens garanti att myntet eller sedeln är värd en viss summa. Till att börja med sattes sedlar av olika slag i cirkulation. År 1716 präglades de första nödmynten i koppar. Deras metallvärde var mycket lågt - egentligen var de inte annat än sedlar tryckta på koppar i stället för på papper - men de skulle ha ett nominellt värde av en daler silvermynt.



Fram till Karl den XII:s död präglade man 18 miljoner sådana nödmynt, samtidigt som staten konfiskerade alla silvermynt som fanns hos befolkningen och förbjöd att de användes som betalningsmedel. Men nödmynten stötte på hårt motstånd.

Soldater och arbetare ville inte ha dem i lön eftersom bönder och köpmän inte tog emot dem som betalning. Värdet på de riktiga mynten ökade och priserna på varor steg. Efter kungens död talades det om att prisnivån stigit uppemot tolv gånger på några få år. Många gjorde stora förluster på nödmynten.

KAPITEL 3

VAD SÄGER GUDS ORD OM PENGAR?



Görtz anklagades efter Karl den XII:s död, för att ha försatt landet i ekonomisk kris och dömdes till döden och avrättades. Vad vi kan lära oss av historien är att det svenska folket har försvarat sin frihet som vi har fått i arv, genom att motsätta sig manipulationer av pengarna. Vi står idag inför liknande hot när man planerar att avskaffa pengar och införa det penningslösa samhället. För varje sådant steg bort från de verkliga värdena så ökar man möjligheterna att dölja manipulationerna.

Genom ett globalt penningssystem så blir makt-havarna ännu mer oåtkomliga för folket. Ett folk kan förlora sin frihet både i krig och genom manipulationer med dess valuta. En gång i tiden visste man i Sverige att det var lika brottsligt då någon rånade banken som när en finansman manipulerade valutan och rövade från folket. Sir Josih Stamp som var Bank of Englands president sa;

”Om ni vill förbli slavar och fortsätta att betala kostnaderna för ert slaveri, låt dem fortsätta att skapa pengar och kontrollera er nations krediter.”

Baron Meyer Amschel Rotschild lär ha sagt;

”Tillåt mig att kontrollera pengarna i en nation och jag bekymrar mig inte om vem som skapar lagarna i en nation och jag bekymrar mig inte om vem som skapar lagarna i landet.”

Guds ursprungliga plan för människans betalmedel var god, men den har förvanskats och fördärvats så att penningen kallas för den orättrådige Mamons goda. Luk. 16:9. Penningen var från början Guds och ställd under hans omsorg. Genom Mose förordnade Gud att en silverpenning skulle förvaras i templet.

Den silverpenningen skulle vara en prototyp, en modell för alla andra silverpenningar som var gångbara i handeln. 2 Mos. 30:13-24, 2 Mos. 38:24-25.

Den kallades helgedomssikel. Sikel betyder helt enkelt vikt. En sikel skulle väga 16 gram och vara av silver. Man hade en viktenhet av en ädelmetall som betalmedel. Den enda präglingen som förekom, var en stämpel som en garanti att myntet höll den angivna vikten. Genom att man i templet hade en prototyp för myntenheten, så innebar det att vem som helst kunde tillverka sitt eget mynt under villkor att det höll den angivna vikten. Tänk att Gud bekymrade sig om att det skulle finnas ett fast penningvärde.

I templet förvarades arken med de tio budorden. Lika viktigt var att förvara helgedomssikeln. Gud har därmed visat att han inte dragit någon gräns mellan det som är heligt och profant. Det fanns ingen klyfta mellan etik och ekonomi. Betalmedel tillhör det naturliga umgänget mellan människor, därför är Gud lika angelägen att upprätthålla sin vilja, sin lag och sin helighet i penningen som t. ex. i familjen. Vi hade förvarat prototypen för penningens fasta värde i riksbanken, men Gud placerade den i templet. Därmed visa han att han i första hand är försvararen av de fasta värdena, och i andra hand att hans egendomsfolk ska vara dem som försvarar de fasta värdena. Hade vi följt den normen för penningvärdet, så hade det aldrig kunnat bli inflation.

Den engelske författaren Anthony Burgess hade i Svenska Dagbladet en artikel om; *”sjuka pengar och vanliga pengar.”* Där efterlyser han att kyrkan ska gå före och visa vägen till fasta värden.

Inflationen är ett ont i vår tid, lika typiskt får vår tid som terrorism. Vår längtan till stabilitet är sist och slutligen moralisk, men våra egna åsikter om rätt och fel är mycket osäkra, och varken kyrka eller stat är benägna att hävda de yttersta värdenas natur. Vill vi att våra pengar ska ha något i stil med en fast och oföränderlig mening, så är kanske det en symbol för vårt krav att få veta vad som är beständigt rätt och beständigt fel. Det fanns en tid då vi förstod syndens natur. Nu bönfaller vi om att få bli undervisade om penningens natur.



Guldet som Gud skapade var gott

När Gud skapade människan och planterade lustgården för henne, förutsåg han hennes behov av betalmedel, om hon skulle komma utanför lustgården. Utanför Eden fanns ett land som hette Havila, där det fanns guld. Det guldet var gott. 1 Mos. 2:10-12. Vid flera tillfällen i skapelseberättelsen finns ett betyg att det Gud skapade var gott. Detta betyg ges också till guldet. Guldet har blivit det bäst fungerande betalmedlet. Guds ord ger flera exempel på hur man gjorde betalning genom att väga upp guld efter vikt. David köpte tempelplatsen i Jerusalem, en tröskplats av Ornan, för sexhundra siklar guld i full vikt. 1 Krön 21:24-25.



Pengarna är den viktigaste beståndsdelen i marknadsekonomin. Pengarnas roll är att underlätta handel. I begynnelsen fungerade handel som byteshandel. Man behövde någonting som var accepterat av alla och som det fanns efterfrågan för. För de tidiga romarna blev det boskap. Det latinska ordet för pengar är petunia, som kommer från pecus som betyder boskap.

I somliga tider har det varit snäckskal och det har varit pälsar. Aztekerna använde kakaoböner och bomullstyger.

Under andra världskriget använde soldaterna cigaretter för byteshandel. Genom tiderna har det visat sig att det medel som behövs, ska vara något oförstörbart, något som lätt känns igen, som kan delas i små bitar utan att det förlorar sitt värde, något som har ett högt värde i små kvantiteter, som gör det lätt att transportera utan stora kostnader. Genom århundradena så kom medlet för byteshandel att bli metaller. Silver och guld, är de metaller som genom tiderna har fungerat som betalmedel i stabila ekonomier.

Det är bara valutor som kan återlösas i guld eller silver, som varit pålitliga. Varje valuta vars värde inte stöds av guld är dömt till katastrof, det är vad årtusenden av erfarenhet har lärt oss. Närhelst myndigheter avskaffar guldet som norm för betalmedel, så har dess valuta med tiden kollapsat.

Professor H.Sennholz som försvarar pengarnas guldstandard säger;

”Steg för steg har myndigheter tagit kontrollen över vårt penningssystem. På det sättet har man lagt under sig en säker källa till beskattning och en viktig utkikspunkt att följa folkets ekonomiska liv. Varje vän av frihet måste vara överlåtten till ett återupprättande av fria pengar, som också är sunda pengar. Det är guld som betalmedel.”

På gamla pundsedlar lovade Bank of Englands skattmästare, att vid anfordran betala en summa av ett pund i guld. Så var det också med dollarsedlar och många andra sedlar. Därför fanns det en öppning av frihet, så att en medborgare kunde gå ur penningssystemet om han inte hade förtroende för staten och i stället skaffa sig guld. Det antikristliga betalsystemet kan bara fungera om alla är tvingade att fungera inom systemet.

Därför ska kristna vara försvarare av frihet inom betalsystemen. Utvecklingen har visat att kommunistiska, socialistiska och auktoritära regimer har skaffat sig ett statligt monopol på allt innehav av guld. Att ta guld från individen är ett sätt att beröva dem handlingsfrihet.

”Monopolägande av guld ger banker och regeringar obegränsade möjligheter att manipulera valutan, att kontrollera folket och reducera folket till ett politiskt och ekonomiskt tjänstefolk.

Å andra sidan, en valuta som kan återlösas i guld, och friheten att producera, äga, köpa, sälja, importera och exportera guld, erbjuder politisk och ekonomisk frihet till folket. Det garanterar också en stabil valuta.” Martin A. Larson.

Den nuvarande guldtillgången i världen räcker till för att i dagens läge skapa 100% täckning för alla valutor som är i omlopp. Historien har visat att en 40% reserv har varit tillräcklig för en sund valuta. Full guldstandard är fullt möjlig och praktiskt genomförbar för hela världen.

”Mitt är silvret och mitt är guld, säger Herren.”

Hag. 2:9.



Gud har försett oss med fasta värden som betalmedel. Mary Stewart Relfe rekommenderar i sina böcker om det antikristliga penningssystemet, att kristna ska skaffa sig guld och silver i små enheter. Hon menar att guld och silver kommer att kunna brukas intill *’slutet av den antikristliga nödtiden fram till dess att Guds vredesdom begynner.’*

Detta kan klart utläsas från Hes. 7:19 och Sef. 1:18, som indikerar att det kan användas fram till, men inte under Guds vredesdom. De frälsta ska bli frälsta undan vredesdomen och kan alltså använda sig av silver och guld ända till änden.

”Man ska kasta sitt silver ut på gatorna och akta sitt guld såsom orenlighet. Deras silver och guld ska icke kunna rädda dem på Herrens vredes dag, de skall icke kunna mätta sig därmed eller därmed fylla sin buk, ty det har blivit för dem en stötesten till missgärning. Dess sköna glans brukade man till högfärd, ja, de gjorde därav sina styggeliga bilder, sina skändliga avgudar. Därför ska jag göra det till orenlighet för dem.”

Hes. 7:19-20.

Varför Gud dömer över guld, som ursprungligen var hans berodde på att Satan har genom de demoniska makterna, kunnat sätta sina avgudastämplor på guld. Det är på denna punkt som människorna har övergivit Guds plan med guld och penningen och samverkat till att pengarna och guld hamnat i djävulens händer.

Mynten präglas med avgudabilder

Själva förvanskningen av Guds ide att förse människorna med betalmedel, kom när människan började prägla mynt med avgudabilder och människobilder. Israel fick instruktioner att de icke fick ha begärelse till det silver och guld som hedningarna hade gjort sig avgudar av.

”Deras gudabeläten ska ni bränna upp i eld.

Du ska inte ha begärelse till dem och inte ta av detta för din räkning, på det att du icke må snärjas därav, för en styggelse är det för Herren din Gud.”

5 Mos. 7:25.



De bibelställen som handlar om att människor får kasta bort guld och silver som värdelöst, handlar just om när de använt dessa ädelmetaller till avgudabilder. Det var först i det Persiska riket som man började prägla mynt med gudabilder och människobilder.

Fram till dess hade pengar varit viktenheter av ädelmetaller. Det första mynt som det romerska imperiet präglade bar en bild av en ox, en gjuten kalv. Det blev svårt att hålla Guds bud om att inte lät sig snärjas av avgudabilder av guld och silver när dessa började förekomma på pengarna. På de första mynten som präglades satte man djurbilder, man dyrkade djuren som gudar i de shamanistiska religionerna i Egypten, Babylon och Persien. Senare övergick man till att sätta människans märke på pengarna.

Gud hade sagt att *”silvret och guld är mitt”*, men kungar och kejsare satte sin egen bild på pengarna och menade, detta vill vi kontrollera, vi vill ta pengarna i egna händer. När Johannes i Uppenbarelseboken 13, talar om vilddjurets och människans tal som ett betalmedel, så är det slutet av en utveckling av betalmedlen som började i Perserriket.

Vi har tagit pengarna från Gud och satt människans eget märke på dem. Så är det i det ekonomiska system vi befinner oss i nu. Vi har redan sett penningens utförsbacke från att ha varit Guds erbjudande till oss, till att bli den orätträdige Mamons goda. Själva sättet att prägla pengar inrymmer ett uppror emot Gud. När Hesekiel profeterar till Jerusalem och dess styggelser, tilltalar han staden som en sköka; *”Och du tog dina härliga smycken, det guld och silver som jag hade givit dig, och gjorde dig mansbilder, med vilka du bedrev otukt.”* Hes. 16:17.

Detta bibelord kan tillämpas på penningens förfall.

Vår förtröstan och relation till pengar

När Jesus och Nya Testamentet undervisar om pengar, så handlar det om hur vi ska förhålla oss till pengarna som fått människans och avgudarnas märke över sig. Vi behöver både definiera nusetituationen i förhållande till förorenade pengar, men också vägen till återerövring och upprättelse på så att vi kommer tillbaka till det som Gud ursprungligen tänkte om människans betalmedel.

Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon

Hela världen är i den ondes våld och i synnerhet pengarna;

”Ingen kan tjäna två herrar, ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon.”

Matt. 6:24.

Mammon var ursprungligen ett ord i hebreiskan för materiella ägodelar och allt som kan värderas i pengar. Ordet Mammon kommer från en rot som betyder, sätta sin lit till, det som man förtröstar på. Mammon var det som en person gav till en bank, eller till någon annan för att det skulle vara i förvar där. Mammon var den egendom som man gav någon förtroendet att förvalta därför att man litade på denne.

Så småningom försköts betydelsen av ordet Mammon så att det kom att betyda det som människan sätter sin förtröstan till. Pengar handlar egentligen om tillit och förtroende och nu i ännu högre grad när pengarna inte har ett värde, så som det hade när det var ett guldmynt eller ett silvermynt.

Vi måste lita på den myndighet som utfärdat sedeln. Anthony Burgess säger;

”Pengar är en skuldsedel av papper som fått status av verkliga pengar. Våra centralbanker lever på lögnen att papper har ett verkligt värde.”

James Jay Ferris sa;

”Inflationen börjar när regeringar kallar pengar för någonting annat än vad det är.”

Vi litar på att ett papper har värde. Folk har blivit lurade förr av sådana papper. Då jag var missionär i Pakistan och var med om kriget mellan Pakistan och Indien, så förklarade Pakistans regering plötsligt alla femhundra-rupee sedlar för värdelösa om de inte löstes in med några få dagars varsel. De som inte hann med, förlorade stora summor. Reformen var riktad emot alla som utomlands höll dessa sedlar. De hann aldrig komma tillbaka och växla in dem.

De vi sätter vår tilltro till kan svika vårt förtroende. Pengar handlar i högsta grad om tillit och förtroende. När människans bild eller avgudens bild satts på sedeln, så har penningen blivit en del av det rike som djävulen kontrollerar. Om vi litar på penningen litar vi ytterst på Mammon. För Jesus har Mammon blivit en avgud och en demonisk makt.

När det ytterst handlar om tillit, varför sätter vi då inte vår fulla förtröstan på Herren för våra behov?



Vad tillhör Gud och vad tillhör kejsaren?

Jesus var inte alls så diplomatisk som vi tror, då han svarade dem som sökte snärja honom med frågan om skatt till kejsaren. Han bad att få se en penning och frågade dem;

”Vems bild och överskrift är detta?”

De svarade honom: ”Kejsarens.” Då sa Jesus till dem:

”Så ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.” Matt. 22:20-21.

Penningen var inte Guds därför att den bar ett märke av en människa. Hade den till fullo liknat helgdoms-sikeln så hade Jesus säkerligen svarat.

”Det här betalmedlet tillhör min himmelske fader. Allt silvret och guldets tillhör honom.”

Så länge penningen bär människans märke, så tillhör den människoriket och det rike som är dömt att gå under, därför att det litar på sin egen styrka och inte på Guds makt.

Osäkra värden

”Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är, att icke högmodas och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt för att njuta därav.” 1Tim. 6:17.

”Det som sås bland törnena, det är sagt om dem som väl höra ordet, men låta tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse och begärelser efter andra ting komma därin och förkväva ordet, så att det bliver utan frukt.” Mark. 4:18-19.

”Jämfört med Kristi dyrbara blod så är t.o.m. silver och guld förgängliga ting som inte räcker till att lösa oss.” 1 Petr. 1:18-19

Troende som lever för Guds rike försvarar fasta värden och sätter sitt hopp till fasta värden, därför är det viktigt att vi kan avslöja alla de processer som underminerar de fasta värdena. Från början hade pengar ett fast värde därför att guld och silver mättes i vikt. Men så började människan att sätta sitt eget märke på pengarna.

Människan vill ha makt och vill kunna kontrollera, därför förbjuder maktmänniskan alla andra betalmedel än det som bär märket. Till slut sätter folket sin tillit mera till bilden och märket, än till penningens värde. Tilliten är blind. Då kan den som kontrollerar penningen börja manipulera. Man blandar upp silver och guld med andra metaller som är mindre värda. Pengar som från början varit av guld och silver, gjordes av koppar och järn, men påstods ha samma värde som guldpengarna. När folket hade bestämt sig för att lita mera på märket på pengarna än på värdet, var det inte svårt att ta nästa steg och övergå till papper.

Det gör det möjligt att ännu snabbare korrumpiera pengarna. Men både metaller och papper har en sak gemensamt när inflationen fortsätter. När slutet nalkas på den fortsatta inflationen, går det åt så mycket papper för att göra affärer, att folk till slut förlorar förtroendet för sedlarna och förstår att det är en bluff. I Tyskland gick inflationen så långt, att det gick åt fyra miljarder för att köpa en limpa bröd. Verkligheten avslöjar det överkliga. De som har ögon att se med blir förvarnade.

Om folk blir förvarnade på inflationen, så blir den mindre effektiv att beröva dem det värdefulla de äger. Dessa som manipulerar med valutorna, måste därför ha som en önskedröm att kunna ta bort det sista synliga som har med pengar att göra. Att skapa ett creditsystem, ett valutasystem som inte har något guld, något papper eller ens ett synligt värde. Det har blivit möjligt att få den önskedrömmen uppfylld genom datorerna.

Kreditkortet är det ”bästa” för närvarande. Man arbetar för en gemensam valuta som aldrig ska finnas i pengar, utan bara som ett värdesystem för in- och uttag på konton. Man behöver ett kontrollsystem där alla transaktioner kan spåras från en gemensam central.

När man till slut har det totala kontrollsystemet finns det bara en svag punkt kvar, att man kan tappa sitt kreditkort. Märket man tidigare haft på sedlarna, sätter man då i någon form på människan själv. Precis som man började att märka mynten med människans och djurets bild, så kommer till slut människan själv att vara märkt med vilddjurets och människans tal i det antikristliga betalsystemet.



Vi får löpa linan ut i vårt uppror emot Guds betalmedel, precis som den förlorade sonen, som förslösade arvet och pengarna och till slut satt hos tyrannen för att vakta grisar. Vi hamnar också hos tyrannen om vi fortsätter på vägen vi slagit in på. Det är först sedan antikrist förslavat oss, tagit våra pengar ifrån oss som människorna som finns kvar kommer att bli villiga att återvända till fadern. Det blir en global konkurs innan Gud kan ta över. Jubelåret är att nollställa och börja om från början med Guds nåd.

Fri från penningbegär med full förtrostan på Herren

Jubelårets erbjudande är att människan ska komma in i den vila som Gud själv har. Gud vilade inte för att han är trött, han vilade på sjunde dagen, därför att allt vad han gjort var fullbordat. Därför kunde han vila och njuta av det han skapat. Jubelåret tillhör sabbatsrytmen i Guds skapelse.

Gud har med jämna mellanrum lagt in vilopauser, därför att han vet att människan behöver dem. Jubelåret innebar att de inte skulle så eller bearbeta jorden. Herren skulle bjuda sin välsignelse att komma.

Jesus undervisade i bergspredikan om förtröstan; *”Gör er inte bekymmer vad ni ska äta eller dricka eller kläda er med. Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta.”*

Segern över Mamon var att ge sin fulla förtröstan på Herren. I paradiset behövdes inte några pengar. Det behövs inte på en plats där Herren förser oss med alla våra behov. Det behövs inte när vi är omgivna av vänner som älskar oss och förser oss med alla våra behov. Det har hänt mig att jag har kommit till ett främmande land och blivit så väl omhändertagen att jag aldrig haft något behov att växla några pengar medan jag varit där. Där alla har omsorg om varandra och där alla älskar varandra och är redo att ge allt till varandra, där behövs inga pengar.

Kärleken och omsorgen som en far har är en garanti för att alla behov ska fyllas. Du kan inte bli fri från penningbegär och penningbekymmer, utan att ha en stark förtröstan på Gud som din Fader och som din försörjare; *”Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig?”* Hebr. 13:5-6.

Det är mycket intressant och signifikativt varifrån dessa citerade löften hämtas. Det första kommer från det tal Mose höll när han förberedde Josua och folket på att gå och intaga löfteslandet. De förbereddes på att de skulle gå in på fientligt område och möta folken som ockuperade löfteslandet. Det ingick i framåt-marsch-ordern, när Guds egenomsfolk går för att erövra från fienden. *”Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig.”* 5 Mos. 31:6

Det andra löftet som citeras i Hebr. 13:6, kommer från en psalm David skrev då han flydde från Saul och kom in på filisteernas område och greps av dem i Gat. I sin bön beskriver han människor som på allt sätt vill honom ont;



”Förbarma dig över mig, Gud, för människor jagar min själ. Ständigt angriper de och tränger mig, ständigt jagar mina följare mig. Många angriper mig i högmod. När fruktan fyller mig litar jag på dig. På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Ständigt förvränger de mina ord, alla deras tankar går ut på att skada mig. De gaddar ihop sig, de ligger på lur, de vaktar på mina steg och vill ta mitt liv.” Ps. 56:2-7.

På Gud, vars ord jag prisar, på Herren, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Ps. 56:11-12.

Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Hebr. 13:6.

Dessa citat ger oss en bild av vad Hebreerbrevets författare menar, vad vi ska ha för inställning till pengar och handel. Att hålla i denna tidsålders valuta, är som att stå ansikte mot ansikte med fienden. Men det är att strida emot Mamons onda system, för att gå och inta löfteslandet. Ju fortare vi förstår det onda i penningens natur, ju fortare kan vi ersätta dem med sådana betalmedel som Herren vill att vi ska ha. *”Allt ska upprättas”*, Matt. 17:11. Det gäller även det som Gud har tänkt med församlingen.

Slagfältets stridslinje gäller kontrollen av pengarna

Striden mellan Guds rike och mörkrets rike, utkämpas på många olika områden. Vi kan kalla det för ett ockult krig, därför att det är en kamp emot demoniska makter och människor som använder sig av förbannelser. Men det är också ett ekonomiskt krig. Det har förts ett ekonomiskt krig emot t. ex. Israel.

KAPITEL 4

EN RÄTT INSTÄLLNING TILL ATT ANVÄNDA MAMONS GODA

Deras varor har bojkottats, man har använt oljevapnet som press mot dem som samarbetat med Israel. Striden mellan Guds folk och det antikristliga systemet, blir i högsta grad ett ekonomiskt krig. Denna strid är fokuserad till människans betalmedel, eftersom det är en av de vägar som människor relaterar till varandra och blir beroende av varandra.

De som är involverade i denna strid följer uppmärksamt utgången i den ekonomiska kris som världen går igenom just nu. Stridslinjen på slagfältet är dragen där striden står om kontrollen över pengarna. Satans allierade stridskrafter vill ha kontrollen över pengarna i händerna på jordens stormän, genom vilka de kan kontrollera människorna.

De som kämpar på Lammets sida, menar att kontrollen över pengarna är ett alldeles för farligt vapen att sätta i händerna på jordens stormän, som genom det kan kontrollera människorna på jorden.

(”Jordens stormän” omnäms i Upp. 18:23).

Om frukten av ditt arbete kontrolleras av andra människor är du inte längre fri, utan slav.



Bibeln uttrycker att konflikten gäller skillnaden mellan att förtrösta på människans egen styrka och kraft, eller att förtrösta på Herren som försörjare.

Många viktiga drabbningar i världshistorien har utkämpats med civilt motstånd med icke-våldsmetoder. Det var så Mahatma Gandhi ledde kampen för Indiens befrielse från det brittiska styret. Det är med den metoden som övervinnarna ska göra motstånd mot det antikristliga ekonomiska systemet. Genom bojkott mot att ta märket på handen och pannan.

I Jesu liknelse om den otrogna förvaltaren som på ett rätt sätt använde den orättrådige Mamons goda, finns lärdomar hur vi ska handskas med betalsystem som inte är kontrollerade av Herren;

Jesus sa också till sina lärjungar:

”En rik man hade en förvaltare som blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade han in honom och sa: Vad är det jag hör om dig?

Lämna in redovisningen för din förvaltning.

Du kan inte vara kvar som förvaltare.



Den ”onde” förvaltaren

Då tänkte förvaltaren: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. Han kallade till sig dem som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den förste: Hur mycket är du skyldig min herre?

Han svarade: Hundra krus olja. Förvaltarensa till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv femtio. Sedan frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: Hundra tunnor vete. Då sa han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv åttio. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt, för den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte. Och jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon, så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut.

Och jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon, så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedom? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” Luk.16:1-13.

Dramats personer och karaktärer och vad de symboliserar;

1. Den rike mannen

Hans rikedomar kallas för den orättrådige Mamons goda. Hans ekonomi var i onda makters händer. Jesus sa att man kan inte tjäna både Gud och Mamon. Den rike mannen hade satt sin tillit till Mamon. Han litade till sina egna rikedomar. Hans rikedomar var en plattform för den ondes ekonomiska herravälde över världen.

2. Den "otrogne" förvaltaren

Han var anställd hos den rike mannen som förvaltare och hade blivit angiven för förskingring. Han blev anmodad att göra räkenskap för sin förvaltning och sedan få sparken. Han symboliserar en kristen som är anställd i ett företag som tjänar Mamon.

En kristen som handskas med pengar som inte alls är Herrens, utan bär människans bild eller kanske t.o.m. vilddjurets märke. Det kan vara på en bank eller i ett statligt företag där den kristne märker att pengarna används för att skuldsätta människor och binda upp dem ännu mera i ett orättfärdigt system.

3. Två personer som var skuldsatta hos den rike mannen

De symboliserar människor som förlorat sin frihet, därför att de blivit skuldsatta och uppbundna i denna tidsålders onda ekonomiska system.

Förvaltaren ska nu välja lojaliteter och det kommer att bestämma hur han kommer att använda den orättrådige Mamons goda. Han beslutar sig för att inte i första hand vara lojal mot sin arbetsgivare, som är det betalsystem som är i den ondes våld. I stället väljer han att vara lojal med dem som blivit skuldsatta i detta penningssystem.

Han investerar i deras frihet.

Han arbetade efter Jubelårets frihetsbegrepp, att komma med glädjens budskap till de fattiga. Förvaltaren lät sig inte luras av skenvärden.

Mamons goda var ett skenvärde.

I stället såg han vänskap som en ekonomisk tillgång inför en nödtid. Han investerade i vänskap. Han investerade i frihet. Han kallade till sig två som var skuldsatta hos den rike mannen. Den ene var skyldig hundra fat olja. Han lät mannen ta sitt skuldbrev för att skriva ned summan till femtio. Den andra var skyldig hundra tunnor vete och han fick sin skuld nedskriven till åttio. Jesus prisade den här mannens klokhet. Han bad oss handskas på samma sätt med denna tidsålders rikedomar;

“Skaffa er vänner medelst den orättrådige Mamons goda, för att de när detta har tagit slut, må taga emot er i de eviga hyddorna.” Luk. 16:9.

Om vi får någon position och möjlighet att använda denna tidsålders betalmedel, så ska vi övervinna det onda med det goda. Vi kan använda onda pengar för goda syften. Vår lojalitet är inte med dem som skapat pengar som är inflationssjuka, vår lojalitet är inte med dem som satt människans märke på pengarna. Men om Mamons pengar passerar våra händer, använder vi dem för Guds rikets syften.

Vi liknar Robin Hood som rövade från de rika och gav åt de fattiga.



“Vi kan plundra helvetet för att befolka himmelen,” som Reinhard Bonnke säger.

Pengarna är onda, men de kan användas för Guds rikets syften. Vi får inte behålla dem så länge att vi blir fästade vid dem.

Bibeln ger en kraftig varning flera gånger, för att vara penningkär. Pengarna är som osäkrade handgranater. Den som ska kasta en osäkrad handgranat, vet att om han behåller den för länge så kan den explodera i handen på honom och förinta honom. Vi ska inte ha någon lojalitet till den ideologi som ligger bakom denna världens ekonomiska system, pengarna används för att binda upp människor så att de förlorar sin frihet. Bankerna arbetar för att binda sina kunder ännu starkare till sig.



Vår lojalitet står med de skuldsatta och vår lojalitet står till Guds rikets syften. Får vi positioner att använda denna världens resurser så kan vi befria u-länder från att bli uppbundna och beroende av Världsbanken. Vi investerar i frihet och vänskap. Det kommer att behövas då vi står utanför det antikristliga betalssystemet.

Att sätta människor fria från skulder

Gud planerar omvälvningar i ekonomin för att sätta sitt folk fria från ekonomiskt slaveri. Befrielsen från Egypten var i högsta grad en ekonomisk befrielse. Guds egendomsfolk hade blivit ett slavfolk i Egypten. Guds domshandlingar över Faraos Egypten var befrielsehandlingar, för att ett folk som var slavarbetare skulle kunna gå ut från sin skuldsättning och tvångsarbetet vid tegelbruken. På Nehemjas tid kom ett frihetsrop från de skuldsatta som ropade ut emot ockrarna. De sa;

”Vi måste få säd, så att vi har något att äta och kan överleva.” Andra sade: ”Våra åkrar, vingårdar och hus måste vi pantsätta för att få säd att stilla vår hunger med.” Andra åter sade: ”Vi har varit tvungna att låna pengar på våra åkrar och vingårdar för att betala skatten åt kungen. Vi är av samma kött och blod som våra bröder, och våra barn är som deras barn. Men ändå måste vi låta våra söner och döttrar bli slavar. Ja, några av våra döttrar har redan blivit slavar, och vi står maktlösa. Och våra åkrar och vingårdar är i andras händer.” Neh. 5:2-5.



Nehemja blev vred då han fick höra de förtrycktas nödrop och han sammankallade en folkförsamling emot ockrarna;

”Vi har efter förmåga friköpt våra judiska bröder, som var sålda åt hednafolken. Ska nu ni sälja era egna bröder? Eller ska de sälja sig åt oss?”

De teg och kunde inte svara ett ord.

Jag sade: ”Det ni gör är inte rätt. Borde ni inte vandra i fruktan för vår Gud, så att våra fiender, hednafolken, inte får orsak att håna oss? Också jag och mina bröder och mina tjänare har lånat dem pengar och säd.

Låt oss nu avstå från vår fordran. Lämna redan idag tillbaka till dem deras åkrar, vingårdar, olivplanteringar och hus, och tag inte ut den ränta på pengarna, säden, vinet och oljan som ni har att fordra av dem.”

Neh. 5:8-11.

De gick med på det som Nehemja bad dem. Nehemja genomförde en ekonomisk befrielseörelse, som gick helt i Jubelårets anda. Han tog ed av dem i prästernas närvaro och sedan utförde han en profetisk handling, som jag tror också ger en insikt i vad Gud gör i ändens tid;

Dessutom skakade jag framstycket på min mantel och sade: ”Var och en som inte håller sitt löfte, honom må Gud skaka bort från hans hem och allt han äger. Ja, han ska bli utskakad och berövad allt.” Och hela församlingen sade: ”Amen!”, och de prisade Herren. Neh. 5:13.

Den befrielseörelse som Nehemja ledde skedde i två etapper. Den första var att friköpa individer en och en från skuldsättning.

”Vi har efter förmåga friköpt våra judiska bröder” säger Nehemja.

I instruktionerna om Jubelåret finns med att en nära släkting eller broder kan föregripa Jubelårets kommande genom att återlösa sin broder. Jesus är vår broder som lösköpt oss. Han har gett oss ett exempel på hur vi praktiskt ska lösköpa varandra från skuldsättning. Vi behöver i den kristna gemenskapen investera i varandras frihet. Var och en som blir skuldfri, blir en människa som kan tänka fritt och handla fritt. Varje individ som befrias blir ett steg emot friheten.

Nehemjas nästa steg var att sätta press på ockrarna, genom att ge exemplet hur han själv och hans närmaste var villiga att efterskänka sina fordringar. När ett rättfärdigt samhälle upprättas i lydnad för Guds ord, sätts andliga krafter i rörelse som upprätthåller rättfärdigheten. Det visste Nehemja. Han visste om välsignelsen och förbannelsen.

KAPITEL 5

EKONOMISK FÖRBEREDELSE I VÄNTAN PÅ JESU TILLKOMMELSE

Hans profetiska handling då han skakade fånget på sin mantel, var att uttala en förbannelse över dem som bröt emot förbundet.

Den handling som Gud ska utföra i ändens tid, att få himmel och jord att bäva och att skaka allt som går att skaka, är en positiv handling för att befria folken som varit ekonomiskt förslavade i en ekonomi behärskad av Satan och det antikristliga skuld-systemet. Det behövs en ordentlig serie av skakningar för att införa Jubelåret och döma alla ockrare som inte frivilligt vill släppa sina fordringar och sina fångar fria.



Hur en av Greklands vise införde Jubelåret

År 594 före Kristus, lät Solon, en av Atens vise män "skaka av bördorna" genom att göra alla dem fria som hade blivit slavar genom skuldsättning. Han avskaffade alla lån på åkerjord och alla personliga lån. Han skrev ned drachman med 27% och stabiliserade mynten på denna nivå. Genom sina drastiska reformer införde han en social, politisk och ekonomisk revolution, som ännu i idag förvånar historikerna.

Dessa som genom en enda handling befriades från skuldsättning och slaveri blev fria medborgare i Aten och skapade en av de mest lysande kulturer genom alla tider. Aten byggde upp ett ekonomiskt system som dominerade Medelhavsområdet i århundraden, därför att de bevisade sig vara de klaraste tänkarna genom historien. De löste nämligen ekvationen pengar, skuldsättning och individens frihet.



De gjorde det på ett sätt som beaktar Jubelårets principer. Kreativitet och uppfinningsförmåga, är något som för ett samhälle framåt i utveckling. Dessa egenskaper frodas i frihetens klimat. När man sätter människor fria från skulder och slaveri börjar ett nytänkande.

Att omfördela samhällets resurser

Jubelåret innebär en omfördelning av resurserna mellan människorna i ett samhälle. Att nollställa inre skulder, innebär inte att resurser flyttas bort eller går förlorade. Om familjemedlemmar har lånat av varandra och man efterskänker varandras skulder, så har familjen varken blivit rikare eller fattigare.

Så är det också i ett samhälle om man skulle nollställa statens skulder och individens skulder. I slutändan visar det sig vilka som varit ockrare, vilka som dragit störst nytta av både samhällets och individernas skuldsättning. I regel är ockrarna ett fåtal. Genom Jubelåret nollställer man alla skulder, samtidigt som man gör en rättvis fördelning av alla resurser.

Vi är uppmanade att vaka och förbereda oss för Jesu tillkommelse. Att vara vaken innebär att med vaksamhet betrakta och följa det som sker, att stå som en vaktpost på muren och veta om fiendens alla rörelser, samtidigt som man håller reda på skeendet i Guds rike och kollar alltefter vad som står skrivet i Guds ord.

Förberedelsen för Jesu tillkommelse är i högsta grad en ekonomisk förberedelse, därför att de heliga kommer att möta ett ekonomiskt krig för att förvillna dem och binda dem kvar i den onda tidsåldern.

I Tessonikerbrevet där Paulus beskriver Jesu tillkommelse, att vi som lämnats kvar ska bli borttryckta på skyar, upp i luften Herren till mötes, där han också ger instruktioner hur kristna ekonomiskt ska förbereda sig för Jesu tillkommelse. Han ger råd på tre områden.

Den kärleksfulla omsorgen om varandra

”När det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra.” 1.Tess. 4:9.

När ett sammanbrott sker i penningssystemet, blir vänskap och kärlek en ekonomisk tillgång. Gud har lärt oss att kärlek är att osjälviskt ge. När Guds kärlek blev utgjuten över de kristna i Jerusalem, delade de allt med varandra och ingen led brist. Gud har i de samlade resurserna hos en skara som älskar varandra och har omsorg om varandra, gett nyckeln till framtiden. I släktens sammanlagda resurser finns möjligheten att övervinna i en antikristlig tid.

Detsamma gäller att i församlingens sammanlagda resurser, ligger också möjligheten att gå segrande igenom ekonomiska sammanbrott. Blir vi själviska, individualistiska, penningkära och giriga, så går vi under var och en för sig. Antikristtiden blir en test om församlingen har lärt sig kärlek och omsorg. Det blir en test på familjen och släkten, om den lärt sig att hålla samman.

Sätt en ära i att arbeta med era händer

”Sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer, så som vi befällt er” 1.Tess. 4:11.

Paulus var själv tältmakare. Han kom från en tradition där man menade att en skriftlärdd också skulle kunna arbeta med sina händer för sin försörjning. I ett ekonomiskt sammanbrott när pengarna förlorar sitt värde, eller då en grupp människor blir ställda utanför det ekonomiska systemet, så fungerar ekonomin genom att man gör tjänster åt varandra, man byter tjänster. Varje hantverk blir en ekonomisk tillgång. Vårt skattesystem har skuldbelagt människor på detta område och tagit ifrån dem glädjen och initiativet att göra tjänster åt varandra.

Detta är någonting som tillhör den kristna livsstilen och som inte kan ändras allteftersom skattesystem förändras.

”Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj.” Gal.1 6:10.

Den som arbetar med sina händer, bekänner sig till en livsstil som stämmer med Jubelårets ekonomiska system.

Vi har sagt att Jubelåret skyddar från inflation.

I ett sådant ekonomiskt system, värderas och äras arbetet som människan utför. När det är inflation så får inte arbetaren njuta av den fulla frukten av sitt arbete. Inflation uppmanar till spel om pengar och snabba klipp. Till den kristna livsstilen hör att ta avstånd från spel om pengar.

I stället äras arbetet. Småföretagare och hantverkare är inte benägna att satsa på spel, kom det fram i en forskningsrapport. Hantverkaren och småföretagaren, representerar en livsstil som är motsatsen till spelaren. Det antikristliga samhällets hela ekonomiska system, är byggt kring sammanslagning till stora enheter, ekonomiska jättar, multinationella företag som lägger under sig mer och mer och som nu konkurrerar med nationerna om ledarskapet i världen.

I antikristriket har jordens köpmän blivit stormännen på jorden. Vi ser den utvecklingen i Norden, där storföretagens VD:ar, får mer att säga till om än statsminister och regering. Gudsriket hittar sina lösningar i det motsatta. I Jubelårets ekonomiska system *”sitter var och en under sitt eget vinträd, sitt eget fikonträd.”*



Det går inte att bygga upp rikedomar under århundraden och utan gräns. Under femtio år kan man bygga utan, men sedan sker en återgång och en ny fördelning mellan rika och fattiga.

Profeten Jesaja fördömde dem som ackumulerade rikedomar utan gräns;

”Ve er som lägger hus till hus och fogar åker till åker, till dess inget utrymme längre finns och ni är de enda som bor i landet. Från Herren Sebaot ljuder det i mina öron: Sannerligen, många hus ska bli öde, stora och vackra hus utan invånare.”

Jes. 5:8-9.

I ett samhällssystem där det inte går att ohejdat öka sina ekonomiska tillgångar, ja man kan göra det i femtio år utan någon gräns, men därefter måste man ge tillbaka, där blir utbildning och kunskap är mer värderade än ackumulerad rikedom. I ett sådant system blir människor motiverade att ge ifrån sig medan de har, därför att de vet att tiden ändå kommer, då de måste dela med sig.



Gnosjöandan

Gnosjöandan har blivit ett begrepp. I Gnosjö kommun finner man inom ett mycket litet område, en unik samling av små och medelstora företag. Man räknar till omkring 300 företag, de flesta små. Företag med mellan 10 och 20 anställda dominerar. Frikyrkans folk har aktivt medverkat i industrins framväxt och utveckling. Luthers uppfattning om arbetets värde och människans ansvar för sin egen situation på jorden, har format gnosjöbornas livsuppfattning, sådan som den tar sig uttryck i Gnosjöandan.

Gnosjöandan innebär en stark känsla för bygden, släkten och familjen. Typiskt är att ungdomarna i större utsträckning blir kvar i bygden. Utvandringen till USA på artonhundratalet var obetydlig från gnosjöbygden. Man var alltför hårt bunden till bygden. Ett annat utmärkande drag, är samarbete och samverkan. Detta är ett särdrag som väcker förvåning och beundran hos de studiegrupper som besöker Gnosjö. Här är vanligt att konkurrerande företag i bristsituationer, kan låna material, verktyg och maskiner i syfte att hjälpa varandra.

Man kan också erbjuda en konkurrerande företagare att vara med om en order som är för stor för det enskilda företaget. Denna samarbetsvillighet ger de enskilda företagen möjligheter att hävda sig betydligt bättre än om de snävt bevakade sin egen verksamhet. Här får småföretagen storföretagseffekter utan att få en för stor administrativ överbyggnad.

Steget mellan egen företagare och anställd är i Gnosjö kort. Många gnosjöbor är både företagare och anställda på samma gång. Man har kvar sin anställning på ett företag, samtidigt som man arbetar med att utveckla ett eget företag på kvällar och helger. De flesta företagare har relativt lång erfarenhet av att ha varit anställd.

Den allmänna inställningen är att samförstånd ger bättre resultat än konfrontation. Gnosjöandan innebär allmän duktighet, uppfinningsrikedom, ansvarsmedvetenhet, arbetsvillighet och samarbetsinriktning och det har också blivit ett begrepp som betecknar optimism och framtidstro.

Gnosjöandan är född utifrån väckelse i bygden och när vi ser på frukten känner vi igen sådana element som tillhör Jubelårets frihetsbegrepp. Prioriteringen av familjen, kärlek till bygden, respekten för arbetet, allt är sådant som kristna behöver leva i och förstärkas i väntan på Jesu tillkommelse. Gnosjöandan, om den får växa till, är något som kan rädda oss ut från det antikristliga ekonomiska systemet.



I skuggan av Gnosjöandan

Att inte vara beroende av dem som står utanför

Sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer, så som vi befallt er, så att ni väcker respekt hos de utomstående och inte behöver sakna något. 1. Tess.4:11-12.

Kristna ska arbeta med sina händer för att de ska försvara sin frihet och sitt oberoende.

”Fast jag är fri och oberoende av alla har jag dock gjort mig till allas tjänare”, sa Paulus. Vi är beroende av Herren och vi är beroende av varandra, men vi ska hävda vår frihet och vårt oberoende från ett gudlöst samhälle. Det har blivit en frukt av inflationssamhället och de höga skatterna, att människor har blivit beroende av bidrag.

När man tappat tron på arbetet blir man i stället expert på att utnyttja alla former av bidrag.

Kristna ska hjälpa varandra och bära varandras bördor. Därför ska vi kunna vara ödmjuka och ta emot hjälp från varandra. Gud har inte tänkt att vi ska vara bidragstagare från staten. Bidragstänkandet är en del i inflationssystemet. En stat som förlorat kontrollen över ekonomin, täcker över misstagen genom alla former av bidrag som finansieras med nya skatter i en evig rundgång.

Jubelåret innebär att förse varje individ med möjligheter att starta på nytt. Alla får ett startkapital. Arvet från fäderna ges tillbaka. Den förlorade sonen blev insatt som arvinge fast han hade förslösat sitt arv. I stället för att vara en bidragstagare och tjänare, som han själv hade njöt sig med, så hade fadern större tankar för sin son. Han ville insätta honom som ansvarig och som arvinge.

Vi är satta att vara Guds representanter på jorden, hans förvaltare. Människan ska råda. Vi är Kristi medarvingar. Det är något helt annat än att vara bidragstagare. Guds ord talar om att änkor och faderlösa, främlingen och leviten, är grupper som vi ska ta ansvar för och hjälpa. De svaga grupperna i samhället ska naturligtvis ha vårt stöd.

Vad jag vänder mig emot är när fullt friska och arbetsföra människor, börjar tänka i bidragstermer. När församlingar och föreningar och enskilda i sin planering, ständigt vakar över att de uppfyller alla bidragsnormer, då är det sjukt och då är frihet och oberoende i fara. Hur ska vi som enskilda och som församling kunna vara en profetröst till människor som behöver varnas?

Som bidragstagare har vi förlorat friheten. Bidrag ges för att slavar ska hålla sig lugna och inte göra uppror. Paulus sa att vi skulle skicka oss höviskt emot dem som stå utanför. Vi ska vara artiga och generösa. Vi ska vara redo att ge till var och en som har behov. Det är saligare att ge bort än att ta bidrag. Jag tillhör en församling som inte vill ta emot bidrag från staten. Vi värnar om vår frihet. Vi tror att det ekonomiska system som arbetar i riktning emot det penninglösa samhället till slut kommer att bli vilddjuret.

Ett samhälle som inte är byggt på kristen grund, ska vi vara höviska emot, men räkna det som något som är utanför den kristna församlingen. Vi behöver vår handlingsfrihet den dag då vi måste fatta beslut som håller oss utanför antikristriket. Då måste vi kunna stå fria från gruppträck och lojaliteter som kan bli oss en snara. Vi hjälper inte mänskligheten och vårt folk genom att villigt och sällskapligt följa dem till avgrunden.

Vi har en chans att rädda dem till priset av att vara tillfälligt missförstådda.

Att vara beredd inför en tid av omvälvningar

Guds ord förutsäger en skakningens tid i ändens tid. Allt som inte är byggt efter Guds ord kommer att skaka sönder och Guds plan för folken kommer att stå kvar som det enda alternativet då allt annat avslöjats som misslyckanden. Skakningen kommer att ske på det politiska och på det ekonomiska området; *”Så säger Herren Sebaot: Inom kort ska jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. Jag ska skaka om alla hednafolk och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot.”* Hag. 2:7-8.

Herren för fram sitt rike på jorden, sin regering och sin ekonomiska ordning, då hednafolkens ekonomiska system brakar samman. Skakningen framförs som något positivt. Det är då som folk ska börja offra frivilligt av sina gåvor till Herrens hus.



Lance Lambert

Lance Lambert från Jerusalem bar fram ett profetiskt budskap där han förutsade ett sammanbrott i penningssystemet; *”Det kommer inte att dröja längre förrän det kommer en tid av omvälvningar och villervalla utan jämförelse. Frukta inte, för det är jag, Herren, som skakar allt som går att skaka. Det kommer inte bara att ske genom krig och inbördeskrig, genom anarki och terrorism, genom sammanbrott i penningssystemet som jag kommer att döma nationerna, men också genom naturkatastrofer jordbävningar, bristsituationer och hungersnöd, genom gamla och nya sjukdomar. Jag kommer också att döma dem genom att överlämna dem åt sina egna vägar, till laglöshet, kärlekslöshet, självishhet, bedrägeri och till att tro på lögn, till falska religioner och en avfällig kyrka, ja till en kristenhet där jag själv inte är närvarande. Frukta inte när dessa ting begynner att ske, jag låter er se in i detta innan det begynner för att ni ska vara förberedda och för att ni i dessa svåra och onda dagar ska kunna stå fasta och övervinna.”*

KAPITEL 6

NATIONELL MÖNSTRING TILL SLÄKTGEMENSKAPEN



I Guds rike sker en återförening av familjen. En sådan mönstring är nödvändig i ett samhälle som genom laglöshet utsatts för familjeförskingring. Med laglöshet menar skriften, ett samhälle som övergett Guds bud och lagar. När Jubelåret kommer - intressant därför att Messias kommer att använda Jubelåret som utgångspunkt för sitt ekonomiska och nationella samhällsskick - då ska alla återsamlas på sina släktegendomar då frihet utropas i landet.

När Israel kom in i sitt löftesland under Josua, så skedde en fördelning av landets jord efter familjer, släkter och stammar. Varje släkt hade sin arvedel i landet. Jubelåret är en nystart, då folket startar om från den ursprungliga indelningen av landet efter släktegendomar. Om vi införde en jubelårsregim, så måste det som grund ligga, att all jord och alla hus är fördelade som släktegendom. Familjen är en enhet i själva ägandet.

Familjen - grundsten i landets ekonomi

Familjesammanhållning är en grundsten i landets ekonomiska struktur. Landets infrastruktur ska vara byggd kring familjesammanhållning. Mellan jubelåren som skulle inträffa vart femtionde år, kunde familjer och släkter ha skingrats på grund av fattigdom, ekonomiska sammanbrott som kunde sluta så illa att familjemedlemmarna såldes som slavar, samtidigt som andra fick ta över deras släktegendom.

Men vid Jubelåret skulle den förskingrade familjen samlas på nytt och upprättas, genom att den förloerade familjeegendomen gavs tillbaka till dem. När folket mönstrade, så skedde det familjevis. 4 Mos 1:1-4. Friheten utropades också familjevis. I fridsriket, börjar Jesus Kristus sin regim med familjens återsamlande. Vi behöver veta om fridsrikets konstitution och ekonomiska system, för att vi redan i denna tidsålder ska kunna bygga familjens och nationens liv på ett sådant sätt att det inte ramlar sönder som ett korthus i den skakningens tid som ändens tid kommer att innebära.

Mitt under allt tror vi på en positiv framtid för människors liv på jorden. Jesus Kristus ger oss med sin regim ett hopp för framtiden. Gudsriket är praktiskt och jordnära. Det innehåller principer och andliga lagar som ekonomer, bankmän och nationers ledare, ska kunna omsätta i praktiskt handlande. Professor Millendorf påvisar i sina nationalekonomiska studier, att hög kvalite på familjeliv och familjesammanhållning är en viktig faktor i tider av ekonomiskt uppsving, då nya uppfinningar görs och investeringar och arbetstillfällen ökar.

Nedgångstider i en nations ekonomi hör ihop med familjens sönderfall. I Guds rike knyts ägande till familjen och släkten. Det gudlösa och laglösa samhällets frukt, är familjens sönderfall, som resulterar i ett sönderfall av familjeföretag, familj jordbruk och andra typer av familjeäggande och i stället ökar annat ägande t. ex. multinationella företag.

Familjen - plantskola för ledarskap

Samlingen kring familjen i gudsriket gör att ledarskapet växer ut från familj- och släktansvar. Där behövs inte politiska partier. Stadens äldste och nationens äldste, var ledare som vuxit fram som släktens huvuden. Det är i familjen som man lär sig att ta ansvar för varandra och därifrån ska ledarskap växa fram för församlingen, staden och nationen.

Med familjens sönderfall följer också kris i ledarskapet. Om vi vill se Guds rike komma, så måste vi be om Guds välsignelse över ledare och politiker som tar ansvar för sin familj och vars ledarskap vuxit fram ur det förtroende som de fått från sin släkt. Familjesammanhållning är en så viktig stabiliserande faktor i människors liv och framtid, att när man bedömer ekonomiska förutsättningar och gör personlighetsbedömningar och ser efter kvalifikationer till grund för ledarskap, att man egentligen i sådana företag som ger kreditupplysningar, borde ha med det som en av de viktigaste faktorerna. (Ett tips för ett kristet kreditupplysningsbolag!)

På alla områden bör kristna skapa alternativ till tjänster som finns i samhället idag, men som är en del av det system som orsakar samhällets upplösning.



Systemskifte så att äktenskapet gynnas ekonomiskt

Enda räddningen för Sverige är ett systemskifte. Ett nytt ekonomiskt och politiskt system som är byggt på familjesammanhållning. Ekonomiskt och juridiskt bör familjen gynnas istället för att diskrimineras på bekostnad av andra samlevnadsformer. Skatteskalor, sociala bidrag, studiemedel och pensioner, är utformade så att äktenskapet diskrimineras av statsmakterna. Detta har lett till omkring 100.000 skenskilmässor på grund av de ekonomiska fördelarna för makarna att skiljas.

Ökningen av praktiserandet av sambo, beror delvis på äktenskapets ekonomiska diskriminering.

Sådant händer i ett samhälle som övergett Guds lagar i sitt grundsystem. Guds ord visar att det samhällssystem som föregår det Messianska riket, kännetecknas av en ekonomi kopplad till familjesönderfall. De ledare och affärsmän som bygger upp det antikristliga samhället, lever själva i lösaktighet.

"Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omätliga lyx."

Upp. 18:3.

En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade:

"Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är berusade av hennes otukts vin."

Upp. 17:1-2.

Vi ska lära av det sönderfallande rikets och samhällssystemets misstag och bygga upp det nya precis tvärtom. Vi ska ge ledare förtroende och affärsmän tillit, när de lever i livslång trohet med sin äktenskapspartner. Guds rike bygger på individer som är överlåtna till idealet om livslång trohet, medan Babelssamhället bygger genom otukt och lösaktighet. Det vore önskvärt att skillnaderna mellan dessa båda kulturer bara ökade och blev öppet synliga, så att alla kan se vad det är som bygger upp och vad det är som river ner.

Sveriges öde i händerna på andligt rika familjer

Ett folk ska bygga sin framtid på välsignade familjer som lever i den välsignelse som utlovats i Abrahams säd och som i Jesus Kristus är tillgänglig för alla familjer på jorden. I Pakistan fanns det ett påstående att landet styrdes av 22 rika familjer. Det är inget system som jag skulle önska för Sverige, därför att det innebär ett förtryck av de fattiga.

Men jag skulle önska att Sveriges öde och framtid skulle ligga i många andligt rika familjers händer. Fortsätter familjens sönderfall, så får Socialstyrelsen större och större makt i nationen. Socialstyrelsen är något av plastpappan, som dagshemsbarn kallar den flyktiga pappan som mamman byter sig till, låtsaspappan som nationen fått.

Socialstyrelsen är den myndighet som är mest antikristlig, just därför att den lever och frodas på familjens sönderfall och släktens bristande ansvar för varandra. De områden som församlingen och familjen skulle ha enligt Guds vilja, men som vi av bristande ansvar och lydnad till Herren släppt ifrån oss, blir den antikristliga och laglösa anden som kan ta över. Det onda har så mycket makt som vi gett genom släpphänthet och olydnad.

Skulle familjen och släkter återta sitt ansvar, skulle den offentliga sektorn minska drastiskt och skatterna minska.

Bördeman - närmast ansvarige släkting

För att rädda familjen finns det en familjebevarande tjänst omnämnd i bibeln - bördeman eller som det står i senaste bibelöversättningen - närmast ansvarige släkting. Israel var ett folk som var uppbyggt på familje- och släktgemenskap. I stammar och nationer med stark släktsammanhållning, finns ett socialt trygghetssystem inbyggt i släktrelationerna.

Om någon släkting råkar i svårigheter, så finns det en ansvarsfördelning så att man vet vilken släkting det är som står närmast ansvarig att gripa in. Bördeman betyder förlossare, inlösare, en som har rätt att återköpa. Ordet kommer av verbet *gaal* som betyder befria, återlösa, friköpa och förlossa.

Det är en funktion som hör ihop med beskydd. Familjens skydd. Bördemannen i Mose lag, hade rollen som en beskyddande faktor för egendomsfolkets nationella struktur samt familjens ekonomiska intressen och existens. Hans uppgifter var ekonomiska, juridiska och familjebevarande.

Bördemannen kunde i förväg införa Jubelåret

Bördemannen finns med i lagen om Jubelåret. Jubelåret ligger till grund för Jesu gudsrikesregim, för gudsrikets konstitution och ekonomiska system. Bördemannen har en nyckelfunktion i att införa Jubelåret, ja, han kan t.o.m. med i sin tjänst, föregripa Jubelåret. Han kan föra familjen in i Jubelåret innan jubelårstiden är inne.

”Om din broder blir fattig och säljer något av sin besittning, ska hans återlösare komma till honom och lösa tillbaka det brodern har sålt.” 3 Mos. 25:25.

Jesus är själv bördemannen och förlossaren som har lösköpt oss från djävulen som fått makt över oss. Jesus har trätt in som närmast ansvarig släkting för att friköpa oss och ge oss tillbaka förlorade släktegendomar, lösköpt oss för att hela slakten ska kunna samlas igen efter förskingringens tid. Som bördeman utropade Jesus ett nådens år från Herren. Det som har uppfyllts i Jesus har också en fortsättning i oss som individer och i församlingen.

Jesus bor i oss och verkar i sina tjänster. En av hans tjänster är bördemannens. Det är märkligt att Gud har lagt en sådan betoning på släktansvaret, så att det har blivit en av nycklarna för införandet av Jubelåret - fridsriket på jorden. Likaså gäller motsatsen. Satans regim på jorden kan bara införas genom att upplösa familjeansvaret. Det är den sataniska planen för att bereda plattformen för Antikrist.

I bördemannens kallelse ligger möjligheten att ta initiativ för att påskynda gudsrikets tillkomst.

Att väcka till liv bördemannens ansvar

Noomis familj hade råkat i armod. Det var exakt den situation när bördemannen skulle gripa in.

Men Boas ansvars känsla var inte väckt.

Noomis släkt var nära utplåning. Under en hungersnöd hade de lämnat sin släkteegendom och emigrerat. Noomis man hade dött och hennes bägge söner hade också dött. Hon var lämnad kvar med sina två sonhustrur. Hennes familj höll på att dö ut.

Bördemannen var det enda hopp som fanns kvar och som kunde väcka familjen till liv och en fortsättning. Noomi betyder den lyckliga. Kalla mig Mara sa hon till kvinnorna i Betlehem, ett namn som betyder bitterhet. Hennes sonhustru gick och plockade överblivna ax på Boas åker. Rut följde sin svärmors uppmaning och lade sig vid Boas fötter på natten.



När han vaknade kom hon med utmaningen till honom. Skulle han känna igen sin släkting som var i nöd?

”Vem är du?” frågade han. Hon svarade: ”Jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min återlösare.” Rut 3:9.

Det är sant att jag är din återlösare. Men det finns en annan återlösare, som står dig närmare än jag. Rut 3:12.

Boas gick inför stadens äldste och tog sitt ansvar och återköpte släkteegendomen och räddade Noomis familj från utplåning. Han tog Rut till hustru för att uppväcka sin döde släktings namn. Inför stadens äldste gav han tecknet på att han gick in i sitt ansvar som bördeman. Han tog av sig sin sko som ett tecken på att han köpt Noomis förlorade släkteegendom; *”Vid inlösen och ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel att den ena parten, för att stadfästa avtalet, drog av sig sin sko och gav den åt den andre. Detta gällde som bekräftelse i Israel.”* Rut 4:7.

Man tror att denna handling baserade sig på löftet; *”Var ort som er fot beträder har jag givit eder.”* Ett löfte som gavs då Guds egendomsfolk skulle gå åstad och inta löfteslandet.



När man skrev köpekontrakt inför staden äldste, var det inte lätt att använda foten som ett tecken på att man tog marken i besittning från fienden. Men då tog man av sig skon och satte den på köpekontraktet. Därmed hade man gett det profetiska vittnesbördet. Egendomen var erövrade för Guds egendomsfolk.

Jag tar ansvar för min familj och släkt

Robert Osterman som tjänstgjort som pastor i Peeking i en internationell församling och som har en profetisk tjänst, berättade hur han fick se en syn då han såg Herrens fotapall. Han såg endast fötterna. Men han såg hur Herren tog av sig sin sko. Robert Osterman såg det som att Herren gick in i sitt släktansvar att som närmaste släkting återföra förlorade släktegendomar till sitt folk som han vill upprätta.

Jag vill tilltala dig som närmast ansvarig släkting. Den som har en kallelse att ta initiativ för att rädda din familj och föra den in i Guds rike. I en förbönskonferens där Herren talade till oss om att gå in i ansvaret för att rädda familjer och släkter, så manades vi att som en profetisk handling ta av oss ena skon och ge till den som stod närmast.

Gemensamt proklamerade vi och bad;
”Inför Far i himlen tar jag av mig min sko. Du är vittne till att jag tar ansvar för min familj och släkt. Genom den välsignelse som utlovades till Abraham ska min familj upprättas och få en arvedel i Guds rike. Lovad vare Herren som idag har gjort så att det inte fattas en ansvarig släkting i min släkt. I din kraft kan jag vara tröstare och försörjare och en välsignelsekanal för släkten.

I Jesu namn startar vi en befrielseörelse för familjen i Sverige. Välsignade familjer och släkter ska vara Sveriges räddning.”

Bördemannen

- den som bär hoppet om släktens framtid

Jeremia fick Herrens tilltal att gå in i ansvaret som bördeman. Det ordet kom när Jeremia själv befann sig i fångelse. Jerusalem var omringat av fiendehärlar. I praktiken var staden redan erövrade genom hungersnöd och pest. Den mark som tillhörde Jeremias släktingar låg inom det område som fienden redan tagit. Då kom Herrens ord till Jeremia;

”Se, Hanamel, din farbror Sallums son, ska komma till dig och säga: Köp min åker i Anatot, för du har inlösningsrätt att köpa den.” Och Hanamel, min farbrors son, kom till mig på vaktgården, som Herren hade sagt, och sade till mig: ”Köp min åker i Anatot i Benjamins land, för du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig.” Jer. 32:7-8.

Detta skedde vid en tidpunkt då det inte fanns någon marknad för fastighetsmäklare i Jerusalem, i en tid då folk förlorat hoppet om framtiden och ingen tänkte på att köpa och sälja fastigheter. Som en troshandling, som bäraren av hoppet för sin familjs fortsatta existens, i lydnad till Herrens tilltal, köpte Jeremia åkern, han skrev köpekontrakt i vittens närvaro på fångelsegården.



Vy från berget Karmel

Herren talade till oss på Karmel i en profetkonferens, om att nu är tiden för att Guds folk ska förbereda sig att gå segrande genom stormarna i ändens tid. Herren vill att hans folk ska intaga positioner i tro i den helige Ande. En sådan trosposition är att gå in i ansvaret som bördeman. Jeremia tog det steget innan stormen bröt lös över Jerusalem.

Han var bäraren av hoppet om sin släkts framtid. Herren sa till Jeremia;
”Skulle något vara så underbart, att jag icke förmådde det.”

Bördemannens kallelse ska hjälpa familjer och släkter att gå segrande igenom den antikristliga tiden. Det är en tid då man inte ska kunna köpa och sälja. I det läget ska Guds folk se att de ska kunna lita på varandra. Herrens ska bevisa att släktansvaret och bördemannens beskydd, är starkare än antikristssamhällets alla bojkotter av de heliga. När släktansvaret upprättas har det både ekonomiska, juridiska och familjebevarande konsekvenser.

I Mose lag om Jubelåret ingick att slavar kunde lösköpas genom nära släktingar. Det antikristliga riket kommer att införas genom ett system, där människor förslavats andligen genom ockulta rörelser, ekonomiskt genom att alla är skuldsatta och förlorat sin ekonomiska handlingsfrihet. När det finns släktsammanhållning, så ska Herren vaka över att det som ansvariga släktingar gör för varandra, ska räcka till för att rädda dem undan förintelse och förslavning i antikristssystemet.

”Om en främling eller inneboende hos dig kommer till välstånd och en av dina bröder råkar i fattigdom hos honom och säljer sig åt främlingen som bor hos dig, eller åt någon annan som tillhör en främmande släkt, ska han kunna återlösas sedan han har sålt sig. Någon av hans bröder kan lösa tillbaka honom. Eller också kan hans farbror eller hans fars son lösa tillbaka honom eller någon annan nära släkting till honom, eller om han förmår det, kan han själv köpa sig fri.” 3 Mos. 25:47-49.



Släktmöten

Det är i familje- och släktgemenskap som människor kommer att gå igenom stormarna i ändens tid. Herren tänker inte rädda organisationer, samfund och politiska partier in i sitt rike. När Israel tar emot sin Messias så kommer de att göra det släktvis. Sak. 12:10-14.

Bedjande familjer och ansvariga släktingar kommer att möta Messias. Juda stamfurstar som omnämns är ett ledarskap som vuxit fram ur släktansvar.

Detta är nycklar för oss som ska genomleva skakningens tid, för att kunna veta vad det är som Herren bevarar och vad som faller samman och icke består provet. Jubelåret inleds med släktmöten. En återsamling på släktegendomen. Det tillhör nystarten.



Israel som är den första nationen som kommer att ta emot Messias, kommer att göra det släktvis. Man kommer att göra det i släktbönemöten. Man ska samlas i släkter och hålla dödsklagan såsom efter ende sonen. En nådens och bödens ande ska vara utgjuten över dem. De ska se upp till honom som de har stungit. Sakarjas profetord har ännu inte gått i uppfyllelse till fullo, men det har börjat i liten skala och på ett sätt där man kan skönja detta mönster.

Jag har en god vän som är amerikansk jude. Hans mor var den enda i sin släkt som trodde på Jesus Kristus som Messias. I trettio år bad hon för sina släktingar. Herren började verka på slakten då de kom samman för hennes begravning. Sedan har det fortsatt i samband med släktmöten. Idag är ca 60 släktingar av 100 troende på Jesus som Messias.

När Messiastroende judar möts i Israels städer möts man i hemmen. Man ber familjevis. Jag mötte i Israel en äldre rysk judinna som gått igenom Förintelsen under andra världskriget och fått se de flesta i sin familj bli utplånade i Polen. Nu hade hon kommit till Israel tillsammans med sina söner och deras familjer. Hennes söners familjer har kommit till tro på Jesus Kristus. Vi fick bedja tillsammans med dessa familjer.

Medan vi bad hade jag Sakarjas profetord i tankarna. Jag såg den ringa begynnelsen i ett gudsríkesskeende. Om vårt folk ska gå in i Guds rike och ta emot Jesus som Messias och Konung, så är det samma väg. Ett välberett folk för Jesu ankomst, är när familjemedlemmarnas hjärtan är vända och öppna emot varandra.

Ta initiativ för att samla släkten

Det antikristliga riket har förberetts genom alla attackerna emot familjen och släktsammanhållningen. Uppluckringen av släktnamnen är bara ett symptom på familjesönderfallet. Personnumren betyder mer än släktnamnet i ett antikristligt samhälle. Den namnlag vi har ger möjlighet att helt byta identitet.

Sambokulturen, skillsmässorna och industrisamhällets alla folkomflyttningar, har slagit hårt mot familjesammanhållning, likaväl som pornografi och otrohet. Familjen är illa medfaren och sönderslagen. Men där Satan har slagit allra hårdast för att omintetgöra Guds plan, där ska vi söka revansch och gottgörelse. Jag vill tilltala dig som bördeman och närmast ansvarig släkting.

Detta är Herrens ord som kommer till dig;
”Du ska ta initiativ för familjens och släktens sammanhållning. Du ska ta initiativ för att samla släkten. Om din broder eller syster kommer i armod, då är det en kallelse till dig att ta ansvar för dem. Guds Ande vilår med välbehag över sådana initiativ i dessa dagar.”



Kjell Sjöberg

Jag har fått höra flera vittnesbörd om hur Herren har lett individer att ta sådana initiativ. En syster berättade om hur hennes man hade sex syskon. Hon och hennes man var de enda som var frälsta. De andra syskonfamiljerna hade haft svårt att samlas, därför att det rådde en sådan rivalitet mellan svägerskorna. Men för två år sedan vände sig denna situation. Det blev möjligt för denna familj att samla syskonfamiljerna till släktträffar. Varje gång denna syster har arbetat med förberedelserna, har hon känt en sådan välsignelse. Herrens välbehag vilade över hennes initiativ.

Men hon hade inte kunnat sätta det in i ett gudsríkessammanhang. En ung familj berättade hur de var ganska ensamma som troende i sina släkter. Men en gammal moster i Blekinge hade inför denna sommar tagit initiativ att sammankalla till släkthemöte. Hon var en av de få frälsta i släkten, men hon får nu vara den sammankallande. Familjen är så illa medfaren, så skamsen över alla misslyckanden, men också öppen för kärlek och omsorg och initiativ för samlande.

Släktbönemöten

Vi har i tio års tid arbetat med Förebedjare för Sverige, men funnit det vara riktigt att lägga ned själva organisationen, i tro på att Herren har ännu mer bibliska former för att bedjarna ska samlas.

Vi ser fortsättningen på förebedjarkallelsen i bedjande familjer och bedjande släkter. Vi ser fortsättningen på förbönen för landet i initiativ som stadens äldste ska ta på sin ort.

Stadens äldste växer fram från bördemännen, från dem som lärt sig att ta ansvar för att samla sin familj. Nästa steg är att samla Guds folk på orten till ett stort släktbönemöte. Guds församling ska vara som en stor familj och där har förbönen sin givna plats.

Evangelister som arbetar med inbjudningsmöten för evangelisation, skulle inrikta sig på evangeliserande släkthemöten. Lika väl som man kan ha riktade inbjudningar till olika yrkeskategorier, affärsmän, sjukvårdspersonal, politiker o.s.v., så kan man också ha en riktad inbjudan till en släkt. Inbjud evangelisten till släkthemötet. Herren vill frälsa hela familjer. Så fungerade evangelisationen i den första församlingen.



Petrus och Kornelius

Kornelius hade inbjudit sina släktingar och närmaste vänner, då han sände bud efter Petrus. Han skulle tala ord genom vilka Kornelius och hans hus skulle bli frälst. I en laglöshets- och moralupplösningens tid, ärar och välsignar Herren alla initiativ som tas för familje- och släktsammanhållning.

KAPITEL 7

VÄLSIGNESEKANAL - VÄLSIGNADE FAMILJER OCH SLÄKTER



Välsignelsens bevattningssystem

Herren har kallat dig till att vara en välsignelsekanal till din familj och släkt. Om du är den förste som är kristen i din släkt, så är din släkt utvald att bli välsignad. Guds löfte till Abraham var, att i din säd ska alla släkter på jorden bli välsignade. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse och därmed också all släktförbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Korset där han hängdes upp var ett förbannelsens träd. Vi friköptes av vår bördeman, vår närmast ansvarige släkting, för att vi skulle få del i Abrahams välsignelse, som är en släktvälsignelse.

Inkopplad i välsignelsens bevattningssystem

Genom dig har din släkt blivit inkopplad i välsignelsens bevattningssystem, därför att du har blivit ett Abrahams barn och en Abrahams arvinge.

Löftet om Abrahams välsignelse ska gå genom tusen släktled och det för oss ända in i fridsriket.

Genom din inkoppling, så är din familj och släkt utvald och privilegierad;

”Och om roten är helig, är också grenarna heliga.

Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot”

Rom. 11:16-17.

Den saftrika roten är Abraham och det stora löfte om släktvälsignelse han fick mottaga.



Abraham inför Herren

Det finns så mycken välsignelse, så att genom dig kan hela din släkt bli välsignad;

”Mannen som inte tror är nämligen helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars skulle era barn vara orena, men nu är de heliga.”

1 Kor. 7:14.

Paulus resonerar så, att om en i familjen är helig så är hela familjen helig. Det betyder inte att alla i familjen redan är frälsta, men att alla är välsignelsebara. Du har en helgad och välsignad släkt därför att Herren har börjat något nytt genom dig.



Skörden är mogen

I den sista stora väckelsen och skörden ska Herren frälsa alla dem över vilka Herrens namn har utropats. Det är genom förbön, tro för deras frälsning, den öppnade välsignelsekanalen och genom evangelisationsinitiativ som Herren liksom sätter sin ägarstämpel på dem.

Precis som skogsvaktaren har märkt ut de träd som ska fällas. Skogshuggarna sågar bara ner de träd som stämplats. På så sätt har dina släktingar märkts för frälsning. Gud kommer inte att tvinga på dem frälsningen, men han kommer att låta dem märka att de är välsignade.

Ett löfte till dem som tar ansvar i släkten

Joels profetia om andeutgjutelsen i de yttersta dagarna är adresserad till dem som tar ansvar i släkten. Era söner och era döttrar. Era gamla män; *”Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande.* Joel 2:28-29.

Löftet går inte direkt till barnen och de gamla männen. Löftet går via de ansvariga. Eder gäller löftet och era barn, jämväl alla dem som äro i fjärran. Vilka är det som är i fjärran? Kommande släktled. Petrus tillägger; *”Låt er frälsas från det här bortvända släktet!”* Apg. 2:40.

Ett krokigt släkte. När man vattnar i trädgården kan vattenslangen vika sig och böja sig så att vattnet stoppar upp och man måste gå och räta ut krokarna och böjarna, så att vattnet börjar flöda igen.

Det är mycket tryck på i välsignelsekanalerna. Det trycker på ända från Abraham rakt igenom generationerna. Förbannelse för fädernas missgärning, kan stoppa upp flödet i tre till fyra generationer.

På Nehemjas tid steg man upp och bekände sina egna och sina faders synder. Genom förbön kan man rensa upp från förbannelsen som ligger över släkten. Släktförbannelse är som proppar i röret. Det är inte så behagligt att rensa handfatet då det slammat igen, men någon måste göra det. I ett bönemöte var det någon som talade i tungor på ett ovanligt och engagerat sätt och den som var andligt känslig kunde gissa sig till att något obehagligt utträttades i anden.

Det pågick ett uppreningsarbete. För att förklara vad som pågick sa mötesledaren; *”Det är inte vem som helst som vill göra rent toaletter och rensa upp i kloakledning, men ibland är det nödvändigt i bönearbetet.”*

Så är det att rensa upp från gammal släktförbannelse, så att alla stoppen kommer undan och den fulla välsignelsen kan flöda fritt.

Rening från släktens blodsskulder

En god vän till mig i England, berättade att några av hans släktingar samlats för att söka Herren, varför det fanns så många i släkten som attackerades av depressioner och självmordstankar. De fick ett kunskapsord som de sedan kunde kontrollera, att deras farfars far hade gjort abort på tre av sina barn. Herren visade dem vad dessa barn skulle ha hetat och vilken plan Gud hade haft med dessa tre barns liv.

De fick bedja Gud om förlåtelse för dessa blodsskulder och bekänna dessa handlingar som mord. *”Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem ska kallas helig, var och en som är upptecknad bland de levande i Jerusalem, när Herren har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande.”* Jes. 4:3-4.

Det ska hållas dödsklagan i familjerna som när man sörjer ende sonen. Så ska Israels familjer sörja över att de inte tog emot Jesus då han kom till dem. Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Det var sant om Jesus men det gäller lika mycket varje ovälkommet barn som blivit dödat. *”Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.”* Matt. 24:30.



Vilket är det Människosönens tecken som föregår Jesu tillkommelse? Det var Johannes Döparens bättringsförkunnelse som ska kalla familjer till bättring, som gör att familjerna ska jämra sig, när de verkligen ser vad de ställt till med.

De är alla medskyldiga till förintelsen av människoliv. Lika många liv har slaktats i Europas familjer, som i Hitlers gaskamrar och mer därtill. Se Guds Lamm som borttager slaktarnas blodskulder. Sedan ska Guds härlighet kunna uppfylla jorden. Psalm 22 skildrar Jesu lidande på korset, vad han tänkte och bad mitt under smärtan och vad han såg fram emot som en frukt av sitt lidande;
"Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren, folkens alla släkter ska tillbe inför dig, för riket är Herrens och han råder över folken."
 Ps. 22:28-29.



Den ockulta Frimurarordens signum på en Amerikansk dollarsedel;
"Guds öga" på toppen av en pyramid.

Effektiv vägspärr emot det ondas framfart

Den välsignelsen som Gud lagt ner i familjer, kommer att bli den sista, stora vägspärren för det antikristliga rikets framfart. Trolldoktorer och satansdyrkare har stora problem då de stöter på familjevälsignelse. I ett vittnesbörd från Kina berättas om en familj som hade en mentalsjuk flicka, som sköttes av en annan flicka. Den sistnämnda kom med sina föräldrar till en trollkvinna och trodde att de gjorde något gott då de bad trollkvinnan om hjälp för den mentalsjuka flickan.

Efter att ha lyssnat till deras ärende sa hon självsäkert;
"Ge mig bara flickans namn och adress, så ska jag resa dit i anden på en gång."
 Hon berättade under sin trance om detaljer från den väg hon reste och berättade hur hon klev upp för trapporna till familjens hus. Men i samma ögonblick föll trollkvinnan med en duns till golvet. Hon skrek och vred sig som i svåra plågor. Trollkvinnans man som också deltog i besvärjelserna kallade tillbaka hennes ande med sin trollkonst. Trollkvinnan blev genast sig själv igen.
 I fruktan och raseri skrek hon på flickan som kommit på besök;
*"Vad försöker du göra emot mig?
 Fru Wu kommer från en familj som har trott på Jesus i flera generationer. Jag kan inte komma in i deras hus. Jag kan inte göra någonting för henne.
 De borde be Jesus om hjälp. Ge dig iväg och sluta ställa till med problem."*

Den mentalsjuka flickans mor kom från en familj som varit kristna i tre generationer. Självt hade hennes tro vittrat sönder, då hon blivit utbildad i kommunism och ateism. Men Gud hade inte glömt henne och de tidigare generationernas tro. Mamman blev frälst och den mentalsjuka flickan blev befriad. Trots att hon inte tidigare var frälst, så brände trollkvinnan sina fingrar på den familjevälsignelse som fortfarande vilade över henne.

Det är denna karaktär i Abrahams välsignelse som har samlats i många släkter, som kommer att lägga starka vägblockeringar för antikrists ande. Det är välsignade familjer som kommer att välkomna Jesus tillbaka till jorden.

Att rensa bort släktförbannelse

Finns det andemakter som koncentrerar sig på att hålla släkter bundna? Mörkrets rike är organiserat. Det fanns en avgud för varje stad i Juda. Bakom avgudarna finns demoniska makter. Det fanns avgudar som behärskade hela folk.

Likaså fanns det avgudar som tillbads av en familj. De kallades för husgudar. De är familjeandemakter. Släktandarna är avdelade av mörkrets rike för att hålla familjer utanför välsignelseflödet som utlovats till Abrahams ättlingar.

Profeten Sakarja går i sin bok igenom en lista på de fiender som Israel måste bekämpa för att kunna to emot sin Messias och komma in i det Messianska riket. Husgudarna är ett sådant fiendeområde. De står i vägen för välsignelseregnet.

”Bed Herren om regn i vårregnets tid.

Herren gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en.

Men husgudarna talar svek, spåmännen skådar lögn, bedrägliga drömmar talar de, tomhet är deras tröst.

Därför drar folket bort likt en fårhjord.

De lider nöd, ty de har ingen herde.”

Sak. 10:1:1-2.

När vi ber om välsignelseregnet måste vi ta itu med det som står ivägen för Andens utgjutande.

Det är husgudarna eller släktandar.

När man rådfrågar de döda i spiritistiska seanser, umgås man med andemakter som känner till släktingarna genom generationer, därför att dessa andemakter följt en släkt. Spådomsandar arbetar utifrån sin erfarenhet, att vara rådgivare och vägledare av familjer och släkter. Det finns en sektor av den onda andevärlden som koncentrerat sig på familjer. Husgudarna användes för tillbedjan i hemmet och betraktades närmast som skyddsandar för huset och dess invånare. Att vara i besittning av husgudar var ett tecken på makt och ledning. Babels konung rådfrågade sina husgudar innan han drog upp för att förstöra Jerusalem.

Hes. 21:21.

Inom många primitiva religioner dyrkar man förfädernas andar. Att ha släktandar, skyddsandar för slakten, kommer fram inom adelssläkter där man har olika maktdjur i sina vapensköldar. Shamanismen - åkallan av djuren lever kvar i dessa släktsymboler.

Om du är angelägen att se slakten välsignad

Om vi är angelägna att det fulla välsignelseflödet ska komma över familjer och släkter, så måste vi komma åt orsakerna varför det blockerats.

Släkter kan följas av att många har depressioner, vredesutbrott, självmord, sönderslagna äktenskap. Det finns orsaker till detta. På vilket sätt har slakten öppnats upp för andemakter.

Dödens makter kom in i en släkt genom hemliga ordnar där familjefäder deltagit i dödsinvigningar. De för inte bara ockult besmittelse och dödens makt in i sitt eget liv, utan också in i sin släkt. När vi bad om befrielse för en ung flicka som innan hon blev frälst varit med i en spiritistisk seans, så blev hon både befriad och frisk från allergi. Samtidigt som hon blev frisk, så blev två av hennes släktingar helade från samma sjukdom där de befann sig uppe i Norrland. Mycket av det vi kallar för dåliga arvsanlag är andemakter som vi fått med i arvet från slakten.

Svartsjuka, vredesutbrott, otrohet, ett retsamt sätt är exempel på sådant som folk blivit befriade ifrån i samband med att de lösts från släktandar.

Vi kan inte nalkas detta på ett anklagande sätt.

Vi måste ta på oss vårt eget ansvar och göra bättring och be Gud om förlåtelse. Vi får också be om förlåtelse för familjen och slakten. Varför vi tar itu med detta är därför att vi vill se slakten välsignad av Herren.

Det hus Herren är angelägen att bygga

David villa bygga ett hus åt Herren, ett tempel i Jerusalem. Men Herren var mer angelägen om att bygga ett hus åt David. David blev överväldigad och gick inför Herrens ansikte och sa;

”Vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus, eftersom du har fört mig ända hit? Och ändå var detta för litet i dina ögon, Herre, Herre. Du har också talat om din tjänares hus långt fram i tiden, och detta till undervisning för människorna, Herre, Herre.

Vad ska nu David säga mera till dig? Du känner din tjänare, Herre, Herre. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och gjort det känt för din tjänare. Därför är du stor, Herre Herre, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra öron.”

2 Sam. 7:18-22.

När Herren bygger ett hus åt oss, så menar han att bygga upp familjen genom att ge söner och döttrar och genom att ge släktsammanhållning.

Gud vill att kommande släktled ska vandra i fädernas tro och kunna vara kvar i välsignelsen.

Gud har knutit sitt namn till tre generationer.

Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. På samma sätt är han farfars Gud, pappas Gud och min Gud. Han ska fortsätta att vara min Gud, min sons Gud och mina barnbarns Gud. Vår himmelske fader har välsignat oss i Jesus Kristus med den himmelska världens alla andliga välsignelser.

Vi vet varifrån vi har källan till välsignelsen.

Välsignelsen har ett kanalsystem

Men välsignelsen har ett kanalsystem. Den går via släktleden och den grundas och förstärks när den får fortplanta sig i släktleden. I Satanssektorer talar man i prästfamiljerna om att "samla kraften," "bygga upp kraften." Man gör det genom att flera generationer tjänar Satan. Det anses särskilt starkt när tre släktled tjänat Satan och det är en stor katastrof om någon skulle komma till tro på Jesus Kristus och därmed bryta kraftlinjen i slakten. Den onde kan aldrig åstadkomma något annat än efterapningar.

Det är Gud som har originalet. Grundmodellen är Abraham, Isak och Jakob, tre generationer som hade en obruten välsignelselinje. Far välsignade sonen och gav vidare det han fått från Gud.

Din säd ska intaga sina fienders portar

Abraham fick ett förstärkt välsignelselöfte efter det att han testats i sin lydnad genom att vara villig att offra sin son Isak.

"ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma ska inta sina fienders portar." 1 Mos. 22:17.



Abraham och Isak

Israels barns marschorder var familjeformation. De gick stam efter stam. Det var på det sättet som de skulle vinna seger över sina fiender. Det är denna tankegång som ligger bakom Psalm 127;

"Som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år. Lycklig är den man vars koger är fyllt med dem. De behöver inte skämmas när de går till rätta med fiender i porten." Ps. 127:4-5.

Det är just i kampen emot ockulta krafter som kan finnas i ett demoniserat samhälle, som det betyder mycket att far och söner kämpar tillsammans. Det blir ett kraftfält för välsignelsekrafter, som är vida starkare än förbannelsekrafterna.

Att föra sin talan i porten emot fienden.

Jämför med löftet Jesus gav till Petrus;

"Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den." Matt. 16:18.

Vi för en kamp emot de anslag som kommer från dödsrikets portar. Kom ihåg löftet till Abraham; *"och din avkomma ska inta sina fienders portar."* 1 Mos. 22:17.



Himmelrikets nyckel

Herren ger oss nycklar hur vi kan övervinna det antikristliga riket och dess försök till maktövertagande. Vi ska inte på förhand ge slaget förlorat. På familjesammanhållningens väg finns det en möjlighet att stå emot laglöshetens samhälle. Om vi kompromissar och ger efter, är slaget förlorat. *"Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves."* Ps. 127:1.

Vi inledde med att visa hur Herren sa att han skulle bygga ett hus åt David. Däri låg löftet att Herren skulle bygga upp hans släkt. Davids hus ska bestå då Jesus kommer tillbaka. Byggnader kan inte bestå i århundraden. Men släkter kan bestå i tusen generationer, när de är välsignade av Gud.

Om Herren inte bygger huset?

Det är ett faktum, att det hebreiska ordet "ben" som betyder son, och "bat" som betyder dotter, kommer från samma rot som "bans" som betyder bygga. Söner och döttrar bygger upp en familj, likaväl som tegel och murbruk bygger upp en byggnad. Ps. 127 handlar om hur Herren bygger upp familjer och genom familjer som håller samman, övervinnas fienden. Däri ligger beskyddet för staden och samhället. *"Om Herren inte bevarar staden så vakar väktaren fåfängt."*

KAPITEL 8

MÅTTSTOCKEN ÖVER DEN HELIGA STADEN



Guds rike, den heliga staden kommer att formas mitt under trycket från det antikristliga samhället. Den heliga staden blir synlig på jorden, Apg. 11:2, men den kommer att vara förtrampad av hedningarna. Denna stad ska mätas efter måttstocken av Guds ord;

”Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: ”Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne.”

Upp. 11:1.

När Jerusalem ska skiljas från Babel, kommer mannen med mätsnöret;

”Sedan lyfte jag upp mina ögon och se en man som hade ett mätsnöre i sin hand. Då frågade jag: ”Vart går du? Han svarade mig: ”Till att mäta Jerusalem, för att se hur brett och hur långt det ska bliva.”

Att skilja Babel från Jerusalem genom att mäta, betyder att skilja Guds rike från det antikristliga riket genom att använda Guds ord att mäta med.

Allt som inte håller måttet efter Guds ord, måste överges, förkastas, rivs ned och skaffas undan. Denna dom börjar med Guds församling, men ska sedan fortsätta med hela samhället.

Vi ska pröva allt i samhället efter Guds ord

Vi kristna som tillhör Guds rike, får inte behålla några föreställningar om penningssystem, regeringsformer, affärstransaktioner, äganderätt osv, som inte håller måttet efter Guds ord. Speciellt viktigt är det för den generation som ska vara med i överången från den nuvarande världsordningen, till Guds rikes nya ordning. När Herren genom Mose går tillrätta med vidskepelse och ockult avgudadyrkan och djävulsdyrkan, sätter han in i dess ställe att folket ska lyssna till en profet som är lik Mose.

”Herren, din Gud, ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till.” 5 Mos. 18:15.

Detta löfte uppfylldes genom Jesus. Men allt som uppfylls genom Jesus har också en fortsättning genom Kristi Kropp, för Jesus bor ju i oss.

När Malaki i sitt sista kapitel talar om att Elia ska komma, uppmanar han också dem som möter avslutningen av denna tidsålder, att tänka på Mose lag;

”Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel.” Mal. 4:4.

Detta för att Guds folk i ändens tid ska få instruktioner om en samhällsordning, lik den Mose undervisade om, genom det som han fick mottaga Herren. I den samhällsordning som Mose undervisade om, finns grunden för den ordning som Jesus kommer att upprätta då han kommer i sitt rike.

Mose fick instruktioner från Gud om samhällsordningen

Allt det vi behöver veta om hur ett samhälle ska fungera och hur en nation ska upprättas, finns uppenbart i Guds ord och speciellt i de förordningar som Mose fick ta emot.



Det finns vägledning från Mose undervisning, för att forma ett lands grundlag och konstitution. I Mose instruktioner om friår och jubelår finns rytmen i ett lands ekonomi.

Där finns också grundläggande definitioner vad frihet är för den enskilde medborgaren.

Där finns svar hur man bygger ett inflationsskyddat ekonomiskt system och vi har också grundläggande etiska värderingar som ett samhälle måste komma överens om för sina medborgare, för att det inte ska urarta till ett laglöshetens samhälle - då menar jag tio Guds bud. Vi står inför en attack som syftar till samhällets fullständiga nedbrytande, för att åstadkomma kaos och förvirring. Nedbrytandet sker så att demokratiska former förvrids till oigenkännlighet och endast som ett spel på ytan inför publiken, medan systemet innifrån urholkas för att ett antikristligt maktövertagande ska kunna ske.

Vi kan inte grunda återuppbyggandet av samhället på något av det gamla systemet, som inte håller måttet efter Guds ord. Vi måste reformera samhället efter de instruktioner som Herren gav genom Mose till folket. Vi tillhör nästa tidsålder, den tid då Jesus ska bli konung på jorden. Tiden för himmelriket är nära. Vi ska redan nu ställa in oss på det riket som ska komma.

Vi ska sluta att kompromissa med det rike som har överlevt sig självt och är ett avslutat kapitel.

En himmelsk prototyp för samhället

Gör allt efter den himmelska mönsterbilden.

Vi brukar tillämpa det bibelordet på församlingen.

Men vi ska komma ihåg att det finns en himmelsk prototyp för ett samhälle så som Gud vill ha det.

Den heliga staden, det nya Jerusalem finns där som en himmelsk modell. De förändringar som vi vill åstadkomma, sker genom att vi har fasta normer i ett samhälle som har övergivit alla fasta normer.

Vi ska lysa som himlaljus i världen, "mitt ibland ett vrångt och avogt släkte". Fil. 2:15.

Vi tror också på möjligheten att påverka genom bön. Ju mer ockult influerat ett samhälle är, ju större möjligheter har vi för andlig påverkan genom bön. När det är andliga krafter som är med och styr i samhället, så har vi möjlighet att vara med och påverka och konkurrera med de andliga krafterna, och då står vi som vinnare. Vi kan också påverka genom att upprätta exempel.

Det behövs praktiska exempel som är genomsyrade av ett gudsrikestänkande på alla områden i samhället. Vi tror på ett fridsrike som ska komma, och vi vet att i Jesu regim finns svaren på världens problem. Ju mer hopplöshet och undergångsstämning breder ut sig, ju större möjligheter har vi att påverka i rätt riktning.

"Folken ska, stå rådlösa vid havets och vågornas dån". Luk. 21:15. I den situationen av hjälplöshet

och rådlöshet, kommer gudsríkets stora möjlighet. Det som storbankernas kapitalism, frimurare, islam, kommunism, satansdyrkare och New Age planerar, är att överta inflytandet ibland folken, kommer att tillintetgöras ett efter ett och till slut kommer Herrens plan för nationerna att stå ensamt kvar, som det enda hållbara alternativet för en fortsättning.

Missionsbefallningen:

Gå och gör folken till mina lärjungar

I missionsbefallningen finns ett uppdrag att lärjungarna skulle nå hela folk, naturligtvis genom att vinna individer för Kristus en och en och genom att upprätta församlingar på den ena orten efter den andra. Men målsättningen är ett systemskifte - att hedniska folk och nationer ska överge sin hedniska kultur, sitt sätt att leva efter hedniskt tänkesätt, då de följde de gamla avgudarna eller nya.

I stället ska de inrikta sig på lydnad i alla stycken till allt vad Jesus lärde och undervisade, utan att i några stycken kompromissa med den gamla kulturen, som tillhörde den hedniska tiden. Ett av målen är att majoriteten av befolkningen ska bli Jesu hängivna lärjungar, men det räcker inte.

De måste vara villiga att omvandla hela samhällslivet och kulturen, så att den kommer under Kristi lydning och herravälde.

Kampen om herraväldet över nationerna

Är det möjligt? Guds ord säger att hela Israel ska bli frälst. Kan det ske med ett folk kan det också ske med andra.

”Ja, många folk och mäktiga hednafolk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de ska åkalla Herren.” Sak. 8:22.

Även i vår tid sker sådana väckelser där man kan skönja möjligheten att hela folk ska bli Jesu hängivna lärjungar. I Nagaland i Indien är majoriteten av befolkningen Jesu lärjungar. Syd-Korea kan bli en sådan nation, där majoriteten blir pånyttfödda kristna.



På ön Tonga i Söderhavet är både kungen och premiärministern troende. Kungen undervisar sitt folk en gång i veckan i Guds ord via TV och är medlem i Full Gospel och har besökt UMU:s bas på Hawaii och varit gäst hos Loren Cunningham.

Det står en kamp om nationerna. I Albanien har man försökt att göra nationen ateistisk. På Tahiti försökte den förra presidenten Papa Doc Duvalier, att behärska folket genom woodo-förbannelser. För att få makt över folket tillbringade han en natt om året i en grav och umgicks med onda makter. Satan håller ingenting tillbaka i sina försök att ta makten över folken. New Age rörelsens målsättning är att få herravälde över nationerna och denna ockulta rörelse har lyckats i något land.

Lika mycket som voodoo, ateism och ockultism arbetar med en klar målsättning att få inflytande över nationerna, så måste vi som är sända av Jesus Kristus, Konungen, ha målsättningen klar att vi söker Jesu fullständiga herravälde över folken och nationerna.

Kristna modeller inom nyckelområden

Det har visserligen gått lång tid och vi har inte ännu nått målet, men vi får absolut inte ge upp nu när vi lever i en tid då det kan vara möjligt. Vi kan inte nöja oss med det ljumma namnkristna inflytandet, där man kompromissat bort evangeliets ljus och salt. På samma gång som vi evangeliserar, måste vi också planera för ett systemskifte. Vi behöver upprätta kristna modeller inom olika nyckelområden. När de som blivit frälsta genom evangelisation, ser dessa modeller som redan är i funktion, blir det lättare för dem att förändra sitt levnadsmönster.

Dessa modeller ska upprättas med syftet att förändra ett hedniskt samhälle till att bli ett kristet. Vi behöver analysera hur mycket vi har kvar av t. ex. grekiskt tänkande, av den gamla asatron, vilka ideologier som står bakom humanismen o.s.v. Då ska vi upptäcka hur mycket vi har kvar att göra upp med innan vi kan börja tala om att vi har en kristen kultur. De modeller som kristna behöver skapa på olika nyckelområden i samhället, behöver klart och målmedvetet vara byggda på en kristen ideologi, för att de ska kunna tjäna som mönster för ett systemskifte.

Antroposoferna som är en ockult rörelse, håller i Järna på att bygga upp ett alternativt samhälle med egna skolor, eget sjukhus, egen bank och egna jordbruk. Det finns ett fyrtiotal företag och stiftelser i Järna som är knutna till antroposofernas ideologi. I en helt annan anda, men på detta praktiska sätt, behöver vi också upprätta ett kristet alternativ. Vi behöver modeller för kristet boende och gemenskap. Vi behöver kristna modeller för skolor, barnomsorg och undervisning.

Gudsrikesprinciper behöver omsättas i ekonomiska modeller, i t. ex. kristen bank, försäkringsbolag och företag. Den kristna omsorgen om ensamma, utslagna, sjuka, de gamla och invandrare, ger praktiska vittnesbörd om kristen tro. Kristna jordbrukare kan genom sin tro bryta pessimismen även i jordbruket. Vi kan inte förändra ett folk och en nation på en gång. Men vi kan välja nyckelområden och på ett praktiskt sätt visa att det finns ett kristet alternativ.

Kristna jordbruk



När dessa kristna alternativ upprättas utan några kompromisser med det gamla systemet och med ideologier som är främmande för Guds ord, då kommer människor att kunna se skillnaden, då kan de förstå vart vi vill komma och då blir det lättare för dem själva att göra sitt val. När vi gör detta kommer vi att få gå igenom mycken vanda. Det handlar om att föda fram något nytt. Detta måste ske samtidigt med evangelisationen. Vi ska arbeta för folkväckelse som också leder till ett systemskifte, för att vi verkligen ska kunna slutföra missionsbefallningen att lärjungagöra hela folk.

Preludier till Riket som ska komma

Bill Hamon förutsäger i boken *"The Eternal Church"* att det ska upprättas kristna gemenskaper som en sorts modellsamhällen i den yttersta tiden.

"Kristna grupper kommer att upprätta kristna gemenskaper, som kommer att möta individens totala behov - ande, kropp och själ.

Det kommer att hållas seminarier för olika tjänster för att föra dem in i sanningar som ditintills upprättats och återfunnits. Bibelskolor, den helige Andes skolor, för att undervisa de heliga om hur de ska ta emot och bruka den helige Andes gåvor.

Kristna skolor kommer att startas från förskola upp till nian. Äktenskapsskolor, centra för undervisning om familj och äktenskap, undervisning i yrkeskunskaper och hantverk, centra för helbrägdagörelse för kroppen och inre helande.

De flesta av dessa centra kommer att finnas utanför de stora städerna. Somliga av dessa gemenskaper kommer att utvecklas till små samhällen, som kommer att vara en försmak och ett preludium och prototyper för det rike som ska komma.

Kristna ska uppfinna många nya ting, som kommer att göra deras samhällen självförsörjande och oberoende av myndigheternas kontroll. Somliga kommer att utveckla fabriker och tillverkning i större skala av sina uppfinningar och produkter.

Folk ska komma från hela världen för att få del av undervisning och instruktioner och bli betjänade från dessa kristna gemenskaper, som täcker in hela livets behov."

Vad kristna har att lära av Sionismen

Hur förverkligade de första Sionisterna på ett praktiskt sätt drömmen om ett hemland för det judiska folket? Under försörjningsringen hade de hela tiden haft två frestelser som kristna också har.

Den ena var att skapa ghetton, där de levde isolerade som judar och upprätthöll sin judiska tro.

Det andra var assimilering - att kompromissa bort sin tro och smälta in i hedningarnas levnadsmönster. Att ta efter seder och bruk från de kulturer inom vilka de bodde.

Den tredje vägen var att bära drömmen om återupprättelsen inom sig. Hoppet hölls levande genom *"The Madmen of the Spirit,"* Andens vanvettingar, de sionistiska drömmarna, som vägrade att låsa in sig i ghetton eller att kompromissa bort visionen. De bar visionen om att judarna skulle återvända till sitt land.



Första Sionistkonferensen 1897

Vid den första Sionistkongressen som hölls i Basel i augusti 1897, hade man kommit så långt att man kunde fatta beslut om på vilket sätt man skulle förverkliga den sionistiska drömmen.

Sionismen syftar till att skapa ett hem för det judiska folket i 'Palestina' och det målet ska tillförsäkras genom allmänna lagar. För att nå detta mål kom kongressen överens om följande;

1. Att målmedvetet föra fram bosättningar i "Palestina" bestående av judiska jordbrukare, hantverkare och affärsmän.
2. Att organisera och förena alla judar i överenstämmelse med lokala och allmänna arrangemang, underordnade lagarna i varje land.

3. Att stärka den judiska nationella känslan och medvetandet.
4. Att förbereda utspel för att få regeringars medgivande i den mån det var nödvändigt för att förverkliga Sionismens målsättningar.

Sionisterna erövrade inte Israel i första hand genom en arme. De gjorde det genom bosättningarna och genom att skapa enhet i medvetandet att de var en nation. Vi kristna behöver få nationalkänslan ett vi är en nation bland nationerna. Vi är en internationell nation. Vi har blivit det genom att vi blivit försonade med Gud och med varandra. I denna tid då man talar om det globala samhället och om världsmedborgare, så är vi redan där, och vi har kommit dit på ett annorlunda sätt än andra, genom nyskapande och försoning.



Ayatholla Khomeini

Lärdomar från Khomeinis plan för den Islamiska revolutionen

Irans religiöse ledare, Ayatholla Khomeini, har i över fyrtio år arbetat på en fempunktsplan för att göra Islam till alla nationers religion. Innan Israel kom till, reste Khomeini runt i islamiska skolor och universitet och teologiska seminarier och undervisade om att ändens tid hade kommit. Redan då hade han en fempunktsplan klar. Han undervisade sina lärjungar om den och har sedan dess arbetat för dess förverkligande.

1. Iran måste bli en teokratisk, fundamentalistisk, puritansk islamisk stat.
2. Iraq måste på samma sätt bli en fundamentalistisk, puritansk, islamisk stat.
3. Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien och Egypten ska gå samma väg, att bli fundamentalistiska, islamiska stater.
4. Jerusalem ska befrias och det judiska folket ska tillintetgöras.
5. Alla nationer i världen ska erövrats för islam.

Khomeini förutsade att Israel skulle komma till som stat innan den judiska staten hade bildats.

Han sa att Allah hade tillåtit det att hända på grund av ljumheten i den islamiska världen.

Allah hade tillåtit djävulen att bilda den judiska staten, för att dess existens skulle utsätta muslimerna för sådana orättvisor, så att det skulle utlösa en energi och nitälskan till en hundra procentig överlåtelse och hängivenhet till Islam, så att muslimerna skulle bli villiga att gå ut i ett heligt krig och strida för Islam på samma sätt, som de gjorde i Islams begynnelse.

Vad kan kristna som tror på Guds rike dra för slutsatser av den islamiska revolutionen?

Khomeini fempunktsplan är en efterrapning av Guds rikes plan. Vi tror att det är Jesus som ska komma och upprätta sitt rike i hela världen. Khomeini trodde att alla nationer skulle erövrats för Islam.

Vi tror att alla nationer ska erövrats för Kristus.

Khomeini trodde på Jerusalems erövring som steget innan världen kan göras islamsk.

Vi tror att Jesus ska komma till Jerusalem och upprätta sitt rike. Khomeini ville tillintetgöra det judiska folket. Vi tror att Kristus kommer att bli mottagen av det judiska folket och då kommer de verkligen in i sin Messianska kallelse till världen.

Varje punkt i Khomeini plan innehåller en förvrängning av gudsrikesplanen. Finns det också en sådan förvrängning i de tre första punkterna i Khomeini plan? Vad är Guds rikes svar på en teokratisk, fundamentalistisk, puritansk islamisk stat?

Finns det någonting i Guds planering för att några nationer, redan före Jesu tillkommelse, ska fungera som modeller för nationer som är styrda av Jesus Kristus? Som ett alternativ till alla andra försök att forma nationer, borde världen få se en teokratisk, bibeltroende nation med puritanska, etiska värderingar. Vi har fått se, hur man i vår nation systematiskt utplånat allt som haft en kristen grund.

Man tog bort kristendomsundervisningen från skolorna. Man tog bort hädelseparagrafen för att det skulle vara fritt fram att häda vad kristna höll för heligt. Man tog bort morgonandakter i skolorna. Själva lagen om jämvikt kräver att utvecklingen någonstans på jorden, går i rakt motsatt riktning.

Den första nationen med majoritet av pånyttfödda kristna

De nationer som kallats kristna har inte hitintills haft en majoritet av pånyttfödda kristna. Vilken nation i världen ska först nå det målet? Det kan ske i någon av Afrikas nationer. Ska Syd-Korea bli en nation med en majoritet av pånyttfödda kristna?

Vad kan hända på Tonga där både kungen och premiärministern är pånyttfödda kristna, där kungen håller bibelstudier till folket en gång i veckan i TV?

Själv är han medlem i Full Gospel Business Men och besöker Ungdom Med Uppgifts bas på Hawaii. Han vill ha hjälp av kristna affärsmän och experter för att bygga upp landets infrastruktur efter kristna principer. På Gamla Testamentets tid fanns det sex fristäder dit man kunde fly undan blodshämnanen. På samma sätt men i större skala kan man förvänta sig att det kommer att finnas fristäder undan den störste av alla blodshämnanare - Antikrist.

Motsvarigheten skulle vara nationer, dit människor kunde fly undan laglöshetens människa. Likaväl som den islamiska revolutionen har kunnat övertyga sina anhängare om att det är ändens tid, borde kristna ännu mera vara övertygade därom. På samma sätt som den islamiska revolutionen har fått ett fundamentalistiskt Iran, ska vi förvänta oss att vi ska få se gudsrikesvittnesbörd i form av bibeltroende nationer i Afrika, i Asien eller i Norden. På samma sätt som Islam planerar för att steg för steg erövra nationer för Islam, så kan också de som vill se Jesus som Herre över jorden, planera och arbeta för att steg för steg få se nationer komma in under Jesu herravälde.



Det finns alltid ett parallellskenande mellan ljusets och mörkrets rike. Båda avancerar sida vid sida till dess att Jesus kommer och konflikten mellan de två rikena når sin klimax i den slutstrid som avgörs av Jesus. Kom också ihåg att den onde alltid är ute efter att i förväg skapa förvrängda bilder av det som Gud tänker göra. Innan Paulus kom till en plats, hade det för det mesta varit någon falsk apostel före honom. Satan förskapar sig till en ljusets ängel. Då är det inte något märkvärdigt att också hans tjänare förskapar sig så att de liknar rättfärdighetens tjänare. 2 Kor. 11:13-15.

Den fundamentalistiska, islamiska staten är en förvrängd bild av den fundamentalistiska tron - hård, obarmhärtig, med avrättningar av prostituerade, homosexuella och oliktänkande, som inte passar in i det islamiska fundamentalistiska mönstret. När Guds rike uppenbaras, igenkänns det på den kärleksfulla atmosfären, glädje, frid och rättfärdighet i den helige Ande.

För Guds ords och Jesu vittnesbörds skull

Vi ska inte skämmas för att bli kallade fundamentalister, bibeltroende och bokstavstroende. Det har blivit ett skällsord och det bara visar, att här finns det känsliga område, där konfrontationen äger rum med det laglösa riket. Johannes hamnade i landsförvisning på ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Upp. 1:9.

Övervinnarna i ändens tid är beskrivna i Uppenbarelseboken som de som håller Guds ord och har Jesu vittnesbörd. Upp. 12:7.

Vi kommer att bli en plåga för den onda tidsåldern om vi håller fast vid Guds ord. Vi kommer att vara med och åstadkomma födslovåndorna som tillhör övergången till nästa tidsålder. Finns det födslovåndor, så finns det också ett barn som ska födas.

Vi bär Gudsriket inom oss och därför kommer värkarna och utstötningens konvulsioner igång. När vi upprättar modeller för gudsriket, måste vi också vara beredda på att den heliga staden kommer att bli förtrampad av hedningarna. Vare sig det blir små eller större modeller i ändens tid, så kommer dessa att få gå igenom luttringselden.

”Andra fick utstå hån och piskrapp, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor.” Hebr. 11:36-38.

Det var frihetskämparna under Mackabeertiden som fick lida så, därför att de inte kunde kompromissa med Guds ord inför ockupationsmakten, som var en förebild till den antikristliga regimen. De fick möta hur förödelsens styggelse var uppställd på helig plats i templet. Antiokus Epifanes var modellen för den laglösa människan, den som också dyker upp i ändens tid. Därför om du vill ta på allvar det jag skriver, kommer du inte undan konflikten mellan de två rikena.

Ett rike utan kompromisser

Det är svårt att föreställa oss en värld där absolut sanning, absolut rättfärdighet och absolut kärlek är grundvalen för styrelseform, administration och regering. Denna värld har förhärdat sig genom kompromisser och samexistens med det onda och orättvisor, som om det skulle vara en realistisk och rättfärdig politik. Den har blivit van vid att mördare ges ett frikostigt välkomnande och omfamnas av stadsöverhuvuden, då det ges banketter till deras ära, då man håller tal med vackra, inställsamma, överdrivna och osanna hyllningar, som ges dem i diplomatins namn.

Det är svårt att föreställa sig en värld där detta inte bara skulle vara omöjligt men otänkbart, en värld i vilken regeringars politik och uppträdande skulle vara baserat på sanning och inte på kompromisser med rättfärdigheten och inte på behovet av samexistens med det onda.

Ändå sägs det om Messias;

”Se, en kung ska regera i rättfärdighet, furstar ska styra med rättvisa.” Jes. 32:1.

”Han ska regera som kung och handla med vishet, han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet.”

Jer. 23:5.

”Gud, din tron består i evigheters evighet, ditt rikets spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet.”

Ps. 45:7-8.



KAPITEL 9

SABBATSRYTMEN I ETT LANDS EKONOMI



Jubelåret innehåller förordningar som ger en sabbatsrytm i ett lands ekonomi och politiska liv. Gud har med jämna mellanrum lagt in pauser och viloperioder till skydd för oss människor. Den sjunde dagen skulle vara en vilodag. Det sjunde året skulle vara ett sabbatsår. Den femtionde året skulle vara ett jubelår då man släppte fångarna fria, gick tillbaka till den ursprungliga jordfördelningen och fick en ekonomisk viloperiod, som följdes av en nystart.

Nationalekonomer vet att det finns långa vågrörelser i en nations ekonomi. Dessa vågrörelser kommer efter 50 till 60 år. Flera av de faktorer som påverkar ett lands ekonomi, har var för sig vågrörelser på 50-årsperioder. Vart femtionde år kommer en period av arbetslöshet. Självmordscyklarnas topp ligger på 54-årsintervaller. När vi inte följer den sabbatsrytm som Guds ord lagt in för ett folks liv, så får vi i stället stressrytmen med utmattningstoppar.

Med vilken vishet har inte Herren förutsett att vi behöver vila och sabbat:

Om vi bara ville lyda Guds ord:

Det fordras en trons lydnad att våga lita på Herrens vishet och inrätta sig efter ordets instruktioner.

Sjuårsperioder för landets ekonomi

Guds ord visar också de kortare pulsslagen i nationens liv - sjuårsintervallerna. Friåret skulle komma vart sjunde år.

Det fanns en mindre omfattande nystart vart sjunde år, något som vi inte brytt oss om att lägga in i vårt lands författning. En ny valperiod är ju också en form av en nystart. De treåriga intervallerna gör att det brister i stadga och långsiktighet.

Sten Lindh, svensk ambassadör vid EG och Europarådet säger i en intervju i Sv.D.;

”Man kan tala om ett politikernas självmord eller i varje fall ett konstitutionellt systemfel.

Klandra inte våra politiker om de handlar alltför kortsiktigt under nu rådande förutsättningar, men klandra dem för att de inte ändrar författningen. Den korta mandattiden utesluter den långsiktighet som problemens natur ofta kräver. Ingen vågar följa en sakligt, riktig kurs, om detta på kort tid äventyrar hans ställning. Under sådana förhållanden är det, som vi har sett, oundvikligt att politikens kvalitet sjunker. Så länge det saknas förutsättningar för stadga och långsiktighet i det politiska handlandet, kvarstår risken att viktiga problem förblir olösta.”

Det behövs en grundlagsändring, så att vi kommer in i Guds ords rytm för nystart i nationen. Det skulle vara sjuåriga mandatperioder. Israels ekonomi skulle fungera i sjuårsrytmer.

Det sjunde året skulle åkerjorden vila.

Skulder efterskänktes;

”Vart sjunde år ska du låta vara ett friår, och detta är vad som gäller angående friåret: Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa, ska då efterskänka sin fordran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder, ty ett Herrens friår har utlysts.”

5 Mos. 15:1-2.

Detta visar att Gud instiftade en ekonomisk rytm efter sjuårsperioder. De korta vågrörelserna i ett lands ekonomi skulle vara sju år, de långa vågrörelserna skulle vara femtio år. De pulsslagen som vi praktiserar i Sveriges förvaltning, med val vart tredje år, liknar pulsslagen i en febersjuk kropp!

Jubelåret - både Nådens år och en hämdens dag

När Jesus förkunnade om nådens år från Herren i synagogan i Nasaret, nämnde han endast den positiva sidan av Jubelåret, att han hade blivit sänd att predika frihet för de fångna. Men när Jubelåret kommer att proklameras av Messias vid begynnelseskedet av fridsriket, så kommer också en hämdens dag från Gud. På vilket sätt kunde detta glädjebud för de fångna samtidigt bli en hämndedag från Gud?

Den som utropade Jubelåret måste samtidigt vaka över att det verkställdes. När Jerusalem var omringat av den babyloniske konungen Nebukadnessars här, slöt kung Sidkia ett förbund med allt folket i Jerusalem, att de skulle utropa frihet, så att var och en skulle släppa sin slav fri, om de hade någon hebreisk broder som slav. I början lydde de rika och allt folket denna uppmaning, men sedan ändrade de sig och tog tillbaka de trälar som de hade släppt fria. För dessa som inte menade allvar med att släppa fångarna fria, proklamerade Jeremia en Herrens hämndedag;

”Därför säger Herren så:

Ni har inte hört på mig och utropat frihet var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er att utlämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Jag ska utlämna de män som har överträtt mitt förbund och inte hållit orden i det förbund de slöt inför mig, när de delade kalven i två stycken och gick mellan dem. Juda furstar och Jerusalems furstar, hovmännen och prästerna och allt folket i landet som gick mellan styckena av kalven, dem ska jag utlämna åt deras fiender, till de män som vill döda dem. Och deras döda kroppar ska bli till föda åt himlens fåglar och markens djur.”

Jer. 34:17-20.



Jerusalems förstörelse och den därpå följande fångenskapen, kom därför att Herren höll dom över Israel, därför att de icke hade upprätthållit sabbatsordningen för landet. De hade inte givit fångarna fria och de hade inte givit åkerjorden sabbat och träda vart sjunde år. Hämndedagen över Israel och Jerusalem var för att återställa sabbatsrytmen för landet och folket;

”Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått.”

2 Krön. 36:21.

Detta ger oss en inblick i varför vederbödan kommer vid övergången till fridsriket. Det är Guds hämndedag, hans vredes dag då han strider för folkens frihet. Då friheten utropas över jorden och folken, men hämnd kommer över alla förtryckare, vare sig de är demoniska makter eller mänskliga förtryckare. Initiativet till hämndedagen och vredesdomen är ett utropande av frihet. Det är frihetsutroparna som tar första steget. Sedan verkställer Herren domen över dem som inte vill släppa fångarna fria. Vi kristna har ofta sett vederbödan som en tid då det onda har initiativet. Men ser vi det i ljuset av Jubelåret, ligger initiativet hos dem som försvarar friheten och utropar friheten. När vi bär ut de goda nyheterna om ett nådens år från Herren, ropar vi samtidigt ut kommandoordet till förtryckarna;

”Släpp fångarna fria!”

Jubelårets inledningskede - tre och ett halvt år

För att fira sabbatsår behövs det tro.

Tro på att Gud ska försörja genom sin välsignelse under ett år då marken ligger i träda. Det var ett ännu större trossteg att fira jubelår.

Det innebar att förtrösta på Herren för sin försörjning under tre och ett halvt år;

Om ni frågar: 'Vad ska vi äta under det sjunde året, om vi varken får så eller bärga vår gröda?' så må ni veta att jag ska befälla min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för tre år. Och ännu när ni sår under det åttonde året, ska ni ha av den gamla grödan att äta. Ända till dess grödan har kommit in på det nionde året, ska ni ha gammal säd att äta. 3 Mos. 25:20-22.

Hur kunde det bli så lång tid? Det fyrtiononde året var ett sabbatsår som omedelbart följdes av ett jubelår. Under de två åren skulle marken vila och människorna vila från att bruka den. Först på det tredje året fick man på nytt börja så och först på det fjärde året kunde man börja skörda. För att våga gå in i detta behövdes tro på Guds välsignelser. Herren skulle bjuda sina välsignelser att komma, så att det skulle räcka till försörjning för ett helt folk under mer än tre år. Flera tidsangivelser i Uppenbarelseboken visar att vedermödan kommer att vara i tre och ett halvt år. Det är den tiden som Guds folk ska leva i Jubelåret - Fridsrikets inledningskede.

Hela det Messianska fridsriket har sin konstitution och sitt ekonomiska system grundat och format efter Jubelåret. Det är Guds folk som proklamerar frihet för människorna på jorden. Det är Guds folk som kommenderar demoniska makter och mänskliga frihetsberövare att släppa fångarna. Därmed begynner Jubelåret för Guds folk och vedermöda för dem som inte vill lyda jubelårsregimen. Då vi inte får köpa och sälja i det antikristliga systemet, firar vi jubelår! Herren bjuder sina välsignelser att komma över oss under tre och ett halvt år.



Assyrien belägrar Jerusalem

Att nåd kommer över Guds folk samtidigt som hämnd kommer över Guds fiender, är demonstrerat i det som hände på kung Hiskias tid, när Jerusalem var omringat av den assyriska hären. Det löfte som gavs genom Jesaja, var att Herren skulle dra bort den assyriska hären och låta Jerusalems innevånare få uppleva Jubelåret.

Jesaja citerar från 3 Mos 25:5;

"Men då du nu rasar mot mig och då ditt övermod har nått till mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betfil i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på. (Samma dom som ska komma över God och Magog, Israels fiender i den yttersta tiden.) Och detta ska för dig vara tecknet, man ska detta år äta, vad som växer upp av spillsäd och nästa år självvuxen säd, men det tredje året skolen I få så och skörda och plantera vingårdar och äta dess frukt. Och den räddade skaran av Juda hus, som bliver kvar, ska åter skjuta rot nedtill och frukt upptill.

Jes. 37:29-31.

Herrens ängel gick under natten ut och slog ett-hundra åttiofem tusen man i den assyriska hären och det blev slutet för belägringen och jubelåret kunde börja för den räddade skaran. Man menar att Israels folk inte praktiserade Jubelåret. Det fordrades tro på Guds välsignelser för att våga gå in i det. Men Herren tog själv initiativet att ge dem jubelår, då de var i färd med att förlora sin frihet. Men vi ska komma ihåg att det var i en tid då kung Hiskia och hans närmaste män, tillsammans med profeten Jesaja, ropade till Herren om hjälp emot fienden.

Herren svarade med att föra dem in i Jubelårets välsignelser och vila, samtidigt som han verkställde domen över deras fiender. När Messias med sin ankomst inleder Jubelåret, så kommer han som vint-ramparen nedsölad med blod;

"Ty hämnens dagar i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit." Jes. 63:4.

Nådegärningar och vredeshandlingar kommer samtidigt. Jes. 63:6-7. Han blev deras frälsare och förlossare genom att nedkämpa förtryckarna. De tre och ett halvt år av förtryck under Antikrists regim, är ett tecken på att Jubelåret har börjat på någon annan del av jorden. Vi behöver inte frukta för ändens tid. Det är Guds rike som har initiativet. Det som sker i mörkrets rike, är panikhandlingar och dödsryckningarna hos en förtryckarregim som slås av Guds domar.

KAPITEL 10

FRIHET I ÄGANDE UTGÅR FRÅN GUD

Jubelåret har som förutsättning att marken och landet är Herrens;

”När ni säljer jord, ska ni inte sälja den för all framtid, ty landet är mitt. Ni är främlingar och gäster hos mig. I hela det land ni får till besittning ska ni medge rätt att köpa tillbaka jordegendom.”

3 Mos. 25:23-24.



När staten blir allt i alla får den vilddjurskaraktär. I Bibeln skildras världsriken som vilddjur som trampar under fötterna, uppslukar och krossar allt som är i dess väg. Dan. 7:7. Det finns i Guds Ord klara gränser hur långt ett samhälle får gå i sin maktutövning. Samhället får inte räkna sig som ägare av människorna, inte heller som ägare av marken. Det samma gäller den enskilda individen. Om hon inte ger Gud hans rätta plats, blir hon också ett vilddjur i sin maktfullkomlighet. Jubelårets grundförutsättning är att Gud är den rätte ägaren av jorden och all egendom.

Jubelåret återför allt i en nation till Herren

Därför är Jubelåret den rätta startpunkten för vår Messias, Jesus Kristus, när han kommer och inleder sitt rike. Jubelårets startpunkt är då vi avlägger pilgrimsbekännelsen. Vi är gäster och främlingar hos Herren. Han är ägaren, vi bor som gäster hos honom och förvaltar det han äger. Han tar väl hand om sina gäster. Att bli mottagen som gäst hos honom är en garanti att man får allt det man behöver och dessutom hans beskydd. Pilgrimsbekännelsen har i den kristna församlingen fått en helt annan innebörd än vad den var avsedd att ha. Den har blivit bekännelsen av en flykt från världen. I stället bekänner man sig till begynnelsen av Jubelåret och till en nystart i arvet och frihet.

Man vet att man blir väl mottagen av Far i himlen, som kommer att ansvara för att man får allt som tillhör arvet i Guds rike.

Det är begynnelsen i att man går in i förvalterskap av Herrens ägodelar. Arvslottorna var givna till familjer. Samtidigt var jorden Herrens. Den som ska ha trygghet på sin arvslott, måste erkänna att Herrens äganderätt står över allt annat. Om man skulle förlora sin egendom, så är det garanten för att den återförs till familjen vid nästa jubelår. Och om man skulle utöka sitt ägande med grannens marker, så vet man att man måste lämna tillbaka det till Herren.

Han är den som upprätthåller rättvisan och som kan återställa allt genom sin nåd. En familj som förlorat sin släktegendom, kunde få igen den just därför att Herren var den yttersta ägaren. Att proklamera och erkänna Herren som Konung över landet, är en del av landets frihet. Herren är den yttersta garanten för friheten. Jorden och landet är ockuperat av onda andemakter, furstar och väldigheter. Hela världen är i den ondes våld. Jubelåret innebär att återföra allt till Herren och till utgångsläget för det Messianska riket.



När Herren är den ytterste ägaren, så måste det också sätta sin prägel på affärskontrakt och köpekontrakt man skriver. Tomträtter och markträtter skulle skrivas på fyrtionio år och det skulle skrivas i kontraktet att landet är Herrens och att köparen förbinder sig att vara en gäst och främling som bor hos Herren. 3 Mos. 25:24. Att bekänna sig som gäst och främling, är att uttrycka en förvissning om att få en plats i gudsriket på jorden när Jesus kommer för att regera. Pilgrimsbekännelsen är inte att längta bort från jorden. Det är en bekännelse att ta ut en arvedel i landet som tillhör Herren.

Frihet i förhållande till jorden

I Jubelårets program finns definitionen på verklig frihet. Friheten har också en relationen till åkerjorden och marken. När Jubelåret kom, återvände man till sin släktjord. Man befriades från skuld och man befann sig på sin egen jord tillsammans med sin släkt. En jordägande bonde som inte har några skulder på sitt jordbruk, är ett mått på den personliga friheten i ett land, ett mått på om det finns frihet i landet.

I Pakistan finns det få jordägande bönder i en lerhusby. Det är några få stora jordägare och de flesta andra är fattiga som inte äger någon jord.

Frihetsrörelser börjar ofta med krav på jordreformer. Att marken ska fördelas lika mellan medborgarna. Men det räcker inte med att stå som ägare för marken om man är så skuldsatt att det i praktiken är banken som äger jordbruket.

Hur många sådana bönder har vi i Sverige som är fria på sin åkerjord? Om en regering lyckats åstadkomma detta med sin politik, så har man lagt grunden till verklig frihet i landet.

Den som äger sin jord kan tänka fritt

Den fria jordägande bonden, är den som allra mest är beredd att försvara friheten i sitt land. En djupt skuldsatt bonde på konkursens brant, är redan besegrad och har förlorat sin frihet. Därför orkar han inte tänka på att försvara landets frihet. När Sveriges frihet har varit hotad långt tillbaka i historien, så har den sista utposten av frihet varit fria, jordägande bönder. Engelbrekt Engelbrektsson fick hjälp av fria bönder att försvara vårt land emot de danska fogdarna. Så var det också med Gustav Wasa.



Bönderna i Dalarna slöt upp omkring honom och befriade folket från Kristian Tyrann.

Nils Dacke samlade fria bönder omkring sig i Småland och försvarade sig emot de danska fogdarna. Tre gånger då vårt lands frihet har hotats, har fria bönder försvarat vår frihet.

När Sveriges frihet på nytt hotas av det antikristliga systemet, så behövs det individer som upplevt Jubelårets definition på frihet som sin verklighet.

De som frigjort sig från skuldsättning och äger jorden de brukar, kan vara redskapen i en befrielse. Drömmen om det Messianska fridsriket är att *”var och en ska få sitta under eget vinträd och under eget fikonträd och ingen ska förskräcka honom.”* Mika 4:4. Översatt till vår fauna, så ska varje svensk sitta under sin björk, ha sin gran i bersån och njuta av friheten att kunna tänka och handla fritt, därför att han äger sin egen mark och inte är skuldsatt för marken. Guds rike har att göra med jorden. Jesus Kristus vill göra oss till fria människor här på denna jord. Vårt hopp har varit alldeles för världsfrånvänt. Det är dags att sätta ner fötterna på jorden och ta jorden i besittning!



Jordbrukare i Guds rike

Kristna jordbrukare har under de sista åren samlats på olika platser i Sverige under måttet ”Jordbrukare i Guds Rike.” De har samlats för att tala tro till varandra, därför att de får möta så mycket av pessimistiska prognoser om jordbrukets framtid och att myndigheter helst vill att deras antal minskar och åkerjorden läggs i träda. Många av dem är djupt skuldsatta något som kommer fram från rapporten från en konferens; *”En del av våra samtal kom att handla om pengar och ekonomi på våra jordbruk idag. Detta är för många en brännande fråga, ja t.o.m. problematiskt för en del. Vi ser att vi hitintills har marscherat in i ett system, där vi blivit alltmer uppbundna genom skuldförbindelse, leveransavtal o.s.v. Och i förlängningen kommer frågan; Vad händer när vi kommer allt närmare antikristtiden; Hur förbereder vi oss?”*

På den punkten finns det många frågeställningar. Jag har fått tro för att Herren har överraskningar på gång. Detta därför att Gud håller på att utrusta människor med insikt och kunskap om att problemen inte kan lösas på vanlig, matematisk väg, utan framför allt genom Guds matematik.

Förbönsämne; Bed att ett "Herrens nätverk" bland kristna jordbrukare må bli upprättat över hela vårt land. Ett kontaktnät som får utrustning av Herren att kunna ge "ekonomisk självård," d.v.s. personer som kan ge råd till jordbrukare idag, med tung ekonomisk börda, hur de ska hitta en väg ut ur sitt ekonomiska ekorrhjul. Att se unga jordbrukare digna under ekonomiska bördor och vara under konkurshot, är att se hur friheten är hotad.



De har tvingats att bygga större än vad de tänkt sig, för att få lån från statliga jordbruksorgan. Genom att myndigheterna satt sådana lånevillkor, har de unga kommit i tung skuldsättning som berövat dem deras frihet. Det behövs verkligen en frihetsrörelse bland de svenska lantbrukare efter Jubelårets program. En fri människa är en som är skuldfri på sin egen släktgård och som har en trons förtröstan på Gud för sin framtid. Nu menar jag naturligtvis inte att alla ska bli jordägande bönder. Men jag menar att verklig frihet är att varje individ ska ha möjlighet därtill. Människan har ett frihetsförhållande till marken likaväl som till Gud.

Vem råder om människorna i en nation?

Jubelåret ger ett svar på vem som råder om människorna i en nation. I diktaturer kan staten göra anspråk på att äga människorna. Då har människorna i sanning förlorat sin frihet. Det är en frihetsfråga att kunna definiera vem som råder om individen;

"Om din broder råkar i fattigdom hos dig och säljer sig åt dig, ska du inte låta honom utföra slavarbete.

Som en daglönare och en inneboende ska han vara hos dig. Fram till Jubelåret ska han tjäna hos dig.

Då ska han lämna dig, han själv och hans barn tillsammans med honom, och han ska återvända till sin släkt och till sina fäders arvedel. Ty de är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land.

De ska inte säljas som man säljer slavar."

3 Mos. 25:39-42.

"Ty Israels barn är mina tjänare.

De är mina tjänare, som jag har fört ut ur Egyptens land. Jag är Herren, er Gud." 3 Mos. 25:55.

"Ni ska vara min egendom, framför alla folk på jorden, ty hela jorden är min."

Herren kallade dem för sin egendom därför att han var den som hade befriat dem från Egypten. Paulus säger; *"Ni är icke edra egna. Ni är köpta och betalningen är given. Så förhåll er Gud i eder kropp."* 1 Kor 6:19-20.

Vi äger inte oss själva. Herren har befriat oss, därför råder han om oss. Det är en hjälp att veta detta när det andra alternativet börjar ta formen av en totalitär stat, där myndigheterna menar sig äga rätten till vårt privatliv. Vår frihet ligger i att proklamera att det är Herren som råder om oss. Då först kan Han börja försvara vår frihet mot egenmäktiga myndigheter och storebrors-byråkratin. Vi har kommit till en punkt då samhället i praktiken tycker sig äga människorna. Detta ger statsmakterna självtagna rättigheter att gå in i människors privatliv. Olika projekt som t. ex. Metropolit, då man följt 15.000 personer födda 1953 och tagit reda på allt om deras privatliv, har kunnat ske just därför att myndigheterna menar sig äga människorna.

De har då inga betänkligheter att sätta några gränser för hur långt de kan gå i sitt intrång. Det datoriserade samhället där alla uppgifter finns lagrade har gjort det nödvändigare än någonsin att definiera vem som har den yttersta äganderätten över individen. Kristna kan bara vara trygga när de vet att ett lands myndigheter erkänner Herrens ägande över individen.



Modern data-anläggning

Att räkna och registrera människor som Gud råder om

I en sådan enkel sak som att räkna människor, vill Gud bli medräknad och tagen på allvar. Statistik utan att räkna med Gud, kan dra ner förbannelse över dem som gör det, utan att erkänna att det är Gud som har den yttersta makten över människorna.

”Men Satan trädde upp mot Israel och uppeggade David till att räkna Israel.” 1 Krön. 21:1.

Det var en satanisk ingivelse och gav anledning till en Guds dom över David, då Guds vrede orsakade att 70.000 män av Israel slogs av Herren och Herren stod med draget svärd redo att förstöra Jerusalem.



I Mose lag fanns instruktioner hur man skulle förfara då man räknade folket. 2 Mos. 30:12;

”När du räknar antalet av Israels barn som ska mönstras, ska var och en vid mönstringen ge åt Herren en lösepenning för sitt liv, för att ingen straffdom ska drabba dem vid mönstringen.”

Man skulle ge en halv sikel som offergåva åt Herren. Genom att betala denna avgift erkände man att Gud hade äganderätten över alla själar, och att alla människor står i skuld till honom för synder som de har begått emot honom och att alla är beroende av hans nåd för att kunna bli inräknade bland ett folk som Gud rör om. När vi börjar räkna människor som om vi rådde om dem, så ådrar vi oss skuld inför Gud. Det gäller både i församlingar och samfund, organisationer och myndigheter.

Räkandet av människor har storligen ökat genom att man använder sig av individens personnummer. Namnet och därmed personligheten, har kommit i bakgrunden och människan har blivit ett nummer. Gud har själv namn som uttrycker hans personlighet och hans förmågor. På samma sätt inger han föräldrar att ge profetiska namn åt sina barn, namn som säger något om barnets karaktär, dess framtid och relation till Gud.

Att göra oss till personnummer och räkna oss som sin egendom utan att erkänna Guds herravälde, är att frångå oss vår personlighet, beröva oss vår frihet och att inte räkna med Guds planer och Guds möjligheter i en människas liv.

Det är tillåtet att räkna folk om man erkänner Herren som ägare över varje individ och om man gör det på ett sätt som upprätthåller individens frihet.

Vid mönstringen så skulle den som räknas, själv betala en halv sikel till templet. Det skulle vara så attraktivt att bli räknad som medborgare bland Guds folk, så att individen frivilligt gav en offergåva till templet för den förmånen. Ingen myndighet skulle ha någon rätt att räkna oss utan att få vårt medgivande. All annan registrering av människor är ett intrång i deras individuella frihet.

När man råkar bo i ett land som räknar sina medborgare mer än något annat land, därför att det ligger främst bland nationerna i användandet av personnummer och datorisering, då blir man tacksam för att Jesus betalt lösepenningen för oss.

Vi skulle inte ha en chans att själva försvara vår frihet emot alla intrång;

”Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist.”
1 Petr. 1:18-19.

”människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla.” 1 Tim. 2:5-6.

”De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste, och ingen kunde lära sig den sången utom dessa etthundrafyrtiofyra tusen som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckt sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.”
Upp. 14:3-4.



Jag skulle inte hinna bevaka min frihet alla gånger samfund, organisationer och myndigheter räknar mig som sin egendom. Då jag vet vad mycken förbannelse det ådrar och hur Satan ligger bakom detta, så är jag oändligt tacksam för den nåden att Jesus Kristus oavbrutet bevakar min frihet med sitt blod som betalats som lösepenning till Gud.

Att utropa frihet för landets alla inbyggare

Jubelårets regim kännetecknas av att frihet utropas för landets alla inbyggare. De som väntar på Guds rike är frihetens försvarare. I Jubelåret finns definitioner för individens och folkets frihet, något som de som ska försvara friheten, noggrant måste känna till. Jubelåret började på den stora försoningsdagen. På försoningsdagen skulle man blåsa i shofar över hela landet och utropa frihet. Det var den dag då hela folkets skuld försonades. Verklig frihet är att ha allt klart med Gud och veta att man har fått sina synder förlåtna. När vi predikar syndernas förlåtelse i Jesu namn, så är vi Jubelårsutropare;

”Se Guds lamm som borttager världens synd!”

Det finns en individuell skuld, men det finns också en kollektiv skuld. För Israel börjar det Messianska riket med både individuell och kollektiv rening när Messias kommer;

”På den tiden ska Davids hus och Jerusalems innevånare få en öppen brunn till att avtvå sin synd och orenhet. Och det ska ske på den tiden, säger Herren Sebaot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet, så att de icke mer ska nämnas, profeternas och orenhetens ande ska jag ock skaffa bort ur landet.”

Sak 13:1-2.

Den kollektiva skulden kan hopas. Synder kan bli stående, ouppgjorda och som ett ständigt hinder för Guds välsignelse;

”Israel, ända sedan Gibeas dagar har du syndat.

Där trädde de upp utan att kriget mot brottslingarna nådde dem i Gibeas.” Hos. 10:9.

Ett folks förebedjare kan få handla som representerer för folket på det sätt som översteprästen fick göra på försoningsdagen. Daniel gjorde det då han bad och bekände sitt folks synd. Daniel 9.

Daniels bön var en vändpunkt och början till folkets återupprättelse och återvändande. Jesu död på korset är en försoningshandling en gång för alla och med mycket mer långtgående effekt än offret på den stora försoningsdagen. Jesu försoning räcker till för att ett folk ska kunna gå in i Jubelårets frihet. Sedan gäller det att var och en tror på honom och tar emot syndernas förlåtelse och befrielse från skulden som har hopats.



Daniel ber i Babel

KAPITEL 11

FRIHET ÄR ATT INTE HA SKULDER



Jubelåret har ett svar på både individens och nationens skuldsättning. Var sjunde år efterskänktes skulder vid friåret. Vart sjunde år fanns de mindre vågrörelserna av frihet i landets ekonomi.

Vart femtionde år var frihetsreformerna ännu mer omfattande. Då släpptes fångar fria, släktingar återlämnades till den ursprungliga ägaren och var och en startade upp i en total ekonomisk frihet.

”och detta är vad som gäller angående friåret: Varje långgivare som lånat ut något åt sin nästa, ska då efterskänka sin fordran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder, ty ett Herrens friår har utlysts.” 5 Mos. 15:2.

Det var inte fel att låna till sin broder. Man skulle gärna öppna sin hand för sin fattige broder och gärna låna honom vad han behövde i sin brist.

5 Mos.15:7-8. Det är en sak när vänner och bröder som har omsorg om varandra och älskar varandra bistår varandra ekonomiskt, genom att låna till varandra. Men Guds ord varnar oss för att låna så att vi förlorar vår frihet.

”Den rike råder över de fattiga, låntagaren blir långgivarens slav.” Ords. 22:7.

Att ge lån kan vara ett listigt sätt för den rike att trälbinda den fattige, att göra folk beroende och få makt över dem. Under de sju hungeråren i Egypten, utnyttjade Faraos bristsituationen så att alla förlorade sin frihet. De fick bröd i utbyte mot all sin boskap.

Till slut fick de ge sin jord och sina kroppar till betalning för säden och Faraos blev ägare av all jord i Egypten. 1 Mos. 47:14-21.

Att förslava genom skuldsättning

Under min tid som missionär i Pakistan fick jag se in i ett system, där de rika förtryckte de fattiga genom ett smart skuldsystem. De som arbetade på tegelbruken blev i praktiken slavarbetare därför att de hade skuldsatt sig hos ägaren. När de kom till tegelbruken hade de ofta länge varit arbetslösa.

Att bli tegelbruksarbetare var den sista utvägen man tog. Tegelbruksägaren erbjöd den nye arbetaren några månaders förskott på lönen. Om han behövde köpa en transistorradio så kunde han också få låna. Lönen var så låg att arbetaren inte kunde betala igen sitt lån. Meningen var att han skulle leva med lån. På det sättet kunde ägaren få behålla sina arbetare.

I slavsystemet ingick att förmannen på tegelbruket var ansvarig för de anställdas skulder.

Om någon rymde från sin skuld, fick förmannen betala till ägaren. Förmannen var den som anställde arbetarna. Han anställde bara sådana som han hade en hållhake på och som han visste att han kunde spåra om någon rymde. En utväg för dem var att någon kom och betalade deras skuld för att sätta dem fria.

Jag köpte några tegelbruksarbetares frihet genom att betala deras skuld. De var analfabeter och jag startade läskurser för dem i tegelbruken, så att de skulle lära sig räkna och själv kunna räkna ut sina ackord. Jag minns hur en av deras ledare slog armarna omkring mig och vätte ner min skjorta med sina tårar.

”Du ser hur vi slavar och sliter och hur vi bor.

Vi är precis som Israels barn när de var i tegelbruken i Egypten. De fick en Mose som hjälpte dem ut i frihet. Vi väntar också på en Mose som ska hjälpa oss till frihet.”

Att vänja sig att alltid leva med skulder

När jag efter elva år som missionär i Pakistan kom hem till Sverige, fick jag se att samma ekonomiska system fungerade i Sverige som det gjorde på tegelbruken i Pakistan. Ett stort utbud av lättvindiga krediter. Ett skattesystem som var utformat så att folk skulle vänja sig vid att leva med skulder. De flesta jag mötte var djupt skuldsatta genom studieskulder, fastighetslån och kreditkort. Att man kan låna till allt leder till att folk lever över sina tillgångar.



De blir uppbundna i ett system som det blir svårt att ta sig ur. De accepterar att leva med skulder hela sitt liv. En människa som lever med skulder hela sitt liv är inte en fri människa enligt Guds ords definition på frihet.

Den ekonomiska sabbatsrytmen som Gud tänkt, innebär att människor blir skuldfria vart sjunde år från personlån och vart femtionde år blir de skuldfria i sitt boende. Om vi levde efter det som Herren har planerat med Jubelåret skulle varje person vara skuldfri vart femtionde år. Skuldfri en gång i sitt liv. Guds ord visar alltså att vi ska ha målsättningen att bli skuldfria en gång i livet. Det är något annat än det system som vi nu har som uppmuntrar människor att alltid leva med sina skulder, för att de ska kunna göra ränteavdrag. Om vi alltid lever med skulder hamnar vi i fällan att bli uppbundna i det antikristliga systemet.

Ekonomisk erövring genom skuldsättning

”låntagaren blir långgivarens slav.” Ords. 22:7.

Varifrån lånar vi pengarna? Lånar vi från dem som arbetar för det ekonomiska system, där ingen ska få köpa och sälja utan att bära vilddjurets märke?

Vi behöver bli fria från skuldsättning för att kunna ha handlingsfrihet att säga nej till det system som byggs upp för att erövra världen ekonomiskt. Den sista erövringen av individen och nationerna före Jesu rike inträder, är inte ett militärt erövrande, utan det är ett ekonomiskt matövertagande. Det sker genom att; *”Dina köpmän var jordens stormän, för alla folk blev förledda genom din häxkonst.”* Upp. 18:23.

De förför människorna genom ockult trolldom.

Lånar vi våra pengar från dessa personer och ekonomiska grupperingar?

Vi behöver speciellt se upp med penningkoncentrationer som samtidigt har anknytning till ockultism. Då man satt sig in i de hemliga ordnarnas sammansättning av medlemmar, deras religionsblandning och ideologi så vet man att där samlas de människor som har den ekonomiska makten i banker, affärliv och företagsamhet.

Där finns samhällets ledare på alla områden och där finns också kopplingarna till ockultismen och avgudarna. För att du ska kunna lita på ett ekonomiskt system, så måste det vara fritt från alla ockultism.

Därför är det viktigt med bankmän och affärsmän som är uppfyllda av den helige Ande och som vill följa Guds ord och Jesu vilja. Hur vågar du låna pengar från något håll, utan att vara försäkrad om att den du lånar från inte arbetar för att bana väg för det antikristliga riket? Det är inte fel att låna från en broder, men det är fel att låna från dem som utnyttjar sin ekonomiska makt för att göra människor beroende och ta ifrån dem deras handlingsfrihet. Det antikristliga riket byggs genom skuldsättning av individer och nationer. Guds rike begynner med motsatsen - att sätta människor och nationer fria från skuldsättning.



Nåd eller oförsonlighet i ekonomi

Vi har sagt att en fri människa är en som fått sin skuld efterskänkt till Gud och till människor. Gud förlåter skulder, därför efterskänker han skulderna. Vi ska förlåta som Gud förlåter;

”Förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro”

Därför ska vi också efterskänka skulder. Jubelåret är ett nådens år från Herren, ett försoningsår då kärlekens och förlåtelsens lag gäller. Då ska människor sättas fria genom att de får sina ekonomiska skulder efterskänkta. Då ska fängelserna tömmas, för att man ska vara konskevent i en förlåtelsens regim. Alla ska få en ny chans att börja om från början. Det är vad Gud ger oss då han genom Jesu död på korset, räknar synden som försonad och därför kan förlåta oss vår skuld. Att förlåta skulder är så konkret, att Bibeln menar att det är möjligt att lägga in det som en grundsten i en nations ekonomiska och politiska liv genom Jubelåret.

Märkta betalmedel som kan spåras

Det antikristliga riket är byggt på principen att inte förlåta människor deras skulder. Man skapar ett ekonomiskt system genom vilket man ska kunna spåra människors skulder och misstag. Normalt kan man inte spåra pengar i varje transaktion. Så länge som det finns pengar i den form som vi nu har så kan de inte spåras. Men man laborerar med att även förse pengar med någon form av märkning, liknande streckkod, för att man också genom en sedels nummer ska kunna spåra varje transaktion.



Redan nu är våra sedlar märkta med en metallremsa för automatisk avläsning. Ännu lättare blir det att spåra när pengarna försvunnit och man i stället har dragningsrätt på ett konto. Varje uttag och insättning kan spåras. Behovet att spåra människors skuldsättning, uppstår då man övergivit kärlekens lag att förlåta.

Grundbehovet är att kräva och jaga, för att undersåtarna ska leva i fruktan och underkastelse.

Jubelåret är ett svar mot det antikristliga systemet, ett positivt svar eftersom det börjar med att nollställa alla konton. Det blir inte längre nödvändigt att kontrollera människor genom att kontrollera deras pengar. Då alla människor är fria och skuldfria och har nollställda konton kan inte staten längre utöva makt över människor genom fruktan för kontroll.

Då regerar inte längre den som kontrollerar och framställer betalmedlen. Det kommer att ge utrymme för den form av ledarskap som Gud vill ge människor. Fria människor som kan ledas av dem som älskar dem. Människor ska inte ledas av kontrollanter och byråkrater och dem som kan konsten att manipulera, utan fria människor ska ledas av fadersgestalter och goda föredömen.

Gud har förutsett vår oförmåga att själva betala vår väg genom livet, något som gör att vi hamnar i skuldsättning. Därför förser han oss med en väg ut genom sin förordning om Jubelåret. Guds önskan är att vi ska leva inom våra tillgångar. Människan är både ovillig och oförmögen till detta. Gud har förutsett denna svaghet och därför har han berett en utväg för att människan ska bli fri från sin skuldsättning. Jubelåret innebär en periodisk befrielse från skuldsättning och möjligheten till en nystart.

Nationers skuldsättning och Nationers frihet

Många nationer är djupt skuldsatta. När kommer det stora ekonomiska sammanbrottet, vem får makten efter det? Det finns nationer som är på konkursens brant och oförmögna att betala igen sina lån. Hade de behandlats på samma sätt som enskilda personer och företag, så hade konkursen redan varit ett faktum. Men världens finansärer tycks ha stort tålamod med skuldsatta nationer. Kanske vill man att de alla ska gå i konkurs på samma gång? De flesta nationer i Europa har inte en balanserad budget. Vad händer när en nation går i konkurs?

Ingen vet vad som händer, därför att det ännu inte har hänt. Om Brasilien hade gått i konkurs hade åtta storbanker i USA samtidigt gått i konkurs, därför att de hade lånat ut mer än sitt aktiekapital. I lånehandlingarna för ett jättelån, där kungariket Sverige har lånat från en rad banker och kreditinstitut i USA och Japan, finns det med som en klausul att inte Riksbanken kan tas i beslag och inte heller diplomatisk egendom i Sverige. Eftersom bara detta är undantaget, vad kan hända med statens företag för övrigt? Det betyder att man kan ta statens företag i beslag om nationen skulle gå i konkurs!

USA-banker skulle kunna ta över Posten och Televerket, Lantbruksstyrelsen, SJ, Fiskeristyrelsen, Statens Vattenfallsverk och stiftelsen Statsföretag.



Det skulle innebära att Sverige skulle kunna erövras av banker i stället för arméer. Om världens flesta nationer är skuldsatta, vem har då makten? Makten har den som kontrollerar pengarna. Makten över världen har fodringsägarna till nationerna. Världsbanken och den Internationella Valutafonden IMF, sätter press på nationer som inte klarar av sina återbetalningar. De ger direktiv till skuldsatta regeringar och tvingar dem till impopulära åtstramningsåtgärder som går ut över de fattiga. De som har pengamakten arbetar för att sammanföra alla nationer i ett globalt system. Genom ekonomisk utpressning kan man tvinga in nationer i det antikristliga riket under en gemensam världsledare.

U-ländernas samlade skuldbörda uppgår nu till 800 miljarder dollar och ökar med 50 miljarder dollar per år. Många av de omförhandlingar som gjorts med nationer som inte klarat sina lån, gör att lejonparten av deras skulder förfaller till betalning under 1987. Det är ett år då man förutspår att världsekonomin går från högkonjunktur till en ny konjunkturedgång. Pessimisterna förutspår att vi då kommer att se nya panikartade betalningskriser uppstå.

Trettioalet länder klarar inte längre sina betalningsskyldigheter, utan måste be om nya pengar för att betala räntor på gamla lån.

I Argentina är skuld tjänsten (= räntor på alla lån plus amorteringar på de långfristiga lånen i förhållande till exporten) uppe i 103%.

Det innebär att inte ens hela exporten räcker till för att klara betalningsskyldigheten. Än mindre räcker då pengarna till att betala den import som landet behöver. Många u-länder ser nu sin enda möjlighet att vägra betala sina skulder till utlandet. Sverige är inte ett fritt land efter Jubelårets definition. Frihet är att vara fri från skulder. Vi är en skuldsatt nation och är i händerna på krafter som vi inte känner.

Guds plan är att också nationernas inbördes frihet ska regleras genom att skulder efterskänks och man börjar om från början. På det sättet skulle klyftan mellan rika och fattiga länder kunna utjämnas. Eftersom alla nationer, med några få undantag, är skuldsatta, så skulle nationerna befrias från ekonomiska krafter som ligger utanför regeringarnas kontroll om man efterskänkte varandras skulder.

Det skulle behövas en frihetsrörelse bland nationerna för att befria dem från ekonomiska stormän, multi-nationella företag och hemliga sällskap som arbetar för ett världssamhälle. Vi väntar på ett fridsrike på jorden som ska omfatta alla nationer. Vår Messias, Jesus Kristus, kommer att regera utifrån Jerusalem.

Vi känner igen den Ande som ska uppfylla hela jorden, för vi har den redan inom oss. Vi kan avgöra när det byggs ett världssamhälle i en rätt ande och därför ska vi inte låta lura oss. De som väntar på Jesu rike, får inte vara godtrogna och godta allt som tycks arbeta för fred och enhet i världen. Vi måste kunna genomskåda det falska. Guds ord visar att det falska alternativet kommer att visa sig först. Sedan kommer det verkliga gudsriket.



KAPITEL 12

ATT ERKÄNNA ISRAELS UNIKA KALLELSE TILL VÄRLDEN

Om ett land skulle låta utropa frihet efter Jubelårets modell och avskriva all skuldsättning för individer inom landet och avskriva all skuldsättning till andra länder, så kommer frågan på vilket sätt man ska relatera till övriga nationer och hur man tar sitt ansvar för de fattiga länderna.

Där har Israel en kallelse i Guds plan att vara Guds redskap till att samordna världen. Guds rike börjar också genom att erkänna den unika kallelse som det judiska folket har. De är Guds egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Detsamma sägs om Guds församling som genom Jesus Kristus blivit inkopplad på den välsignelse som lovats till Abraham. Messias ska komma till det judiska folket och de ska ta emot honom.

Ett folk som vill uppleva försmaken till det Messianska riket och säger nej till antikristriket, får i stället ta sitt ansvar för världen genom att kanalisera sitt ekonomiska tionde till Israel, för att Israel i sin tur ska fördela det efter behov bland de fattiga nationerna.

Genom detta skulle man erkänna och utveckla Israel till det som är deras rätta kallelse.

De kan inte utföra sin kallelse att framstå som det ledande folket, så länge som de är hatade av de flesta nationerna.

”Dina portar ska ständigt hållas öppna - varken dag eller natt ska de stängas - så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget. Ty det hednafolk eller rike som inte vill tjäna dig ska förgås. Ja, sådana hednafolk ska i grund förgöras.” Jes. 60:11-12.

Ännu har inte Israel nått sin Messianska destination och till fullo gått in i sin Messianska kallelse. Men det är bättre att erkänna denna kallelse innan den nått sin fullbordan, än att vara länkad samman med ett världssystem som är under Guds dom och som kommer att leda nationerna till förintelse och utplåning.



KOMPENDIER OCH BÖCKER AV KJELL SJÖBERG

Den profetiska församlingen

För att församlingen ska kunna fullgöra sitt uppdrag i ändens tid måste den vara profetisk. Vilka speciella uppdrag och tjänster ska komma till funktin hos Guds folk i slutet av denna tidsålder. Svaren ges med Elia som profetisk förebild.

Låt varna er

En bok som varnar Guds folk för hemliga ordnar och andra antikristliga faror.

Hämförelse

Ett positivt svar på att möta den antikristliga utmaningen i vår tid.

Fyll hela jorden med lovsång

En lovsång som ökar i kreativitet och rikare lovsångsspråk för att bli en lovsångskultur med lovssångsfestivaler i stället för karnevaler.

De äldste i staden

Att återföra ett förlorat initiativ i samhället till församlingen genom att de andliga ledarna på en ort blir den grundläggande, sammanhållande faktorn av enhet.

Guds Bönegeneral

En biografi om Kjell Sjöberg skriven av Kjells bror Bengt. Kjell Sjöberg var en ledare och pionjär som bröt ny mark på många områden, både i Sverige och på många håll i världen.

Att inta en ort

Strategi för att intaga en ort för Guds rike.

Res upp ett bönealtare

Undervisning till inspiration att ta initiativ till förbön.

Steget före

Berättelsen om Kjell Sjöberg. Han var en av vår tids främsta profetgestalter och dessutom en apostel av stor betydelse.

Skreven av KS: trogne vapendragare Sven Nilsson.

Vision för Mission

Vision om mission är Kjell Sjöbergs första bok och handlar om vår viktigaste uppgift – världens evangelisering. Den skrevs efter att han och Lena kommit hem från 11 års intensivt och framgångsrikt pionjärbete i Pakistan.

Andliga Vikingar

Vikingarna utmärktes av obändig erövrarlust och en aggressivitet, som in jagade skräck i Europas folk. Idag vill Gud förvandla tama nordbor till andligt aggressiva vikingar, som drar i härnad för att utbreda hans rike! Denna bok är avsedd att få dig på stridshumör! I det syftet hämtar här Kjell Sjöberg lärdomar från GT:s krigsskildringar och Joels profetia om Herrens armé liksom från modern militärpsykologi.

Fri Församling

När pionjärandan finns i församlingen förlöses en frihetskraft som utmanar och bryter alla sorters förtryck och monopol.

Gåvoupptäckande och Trosvissnet

Kjell Sjöberg skiljer mellan Andens nio gåvor och tjänstegåvor, men redovisar inte någon detaljerad exeges för sina ställningstaganden. Undervisningen är praktisk och ett av Sjöberg själv konstruerat gåvotest finns med i boken.

Guds plan för upprättelse

Profetisk inriktning för bön i den sista tiden.

The Prophetic Church

För att församlingen skall fylla sin fulla roll i den sista tiden, måste den vara profetisk. Istället för att ägna sig åt spekulationer om framtida händelser, erbjuder istället författaren praktisk undervisning om hur Kristi kropp borde arbeta, eftersom dagen för Herrens återkomst nalkas.

Produktion:

Lars Borre Reklambyrå, Borås. larsborre44@gmail.com

